



*Zicht op
vaste grond*

TOEKOMST VOOR FAMILIE KAYENDE

BIJBELLEESBOEKJES IN EIGEN TAAL

LEERLINGEN EN ONDERNEMERS IN MALAWI



- 3 **Meditatie**
- 5 **Van het bestuur**
Hoop op Zijn Woord
- 6 **Thema-artikel**
Toekomst voor familie Kayende
- 9 **Uit het werkveld**
Het werk gaat door
- 10 **In gesprek met Cecilia**
Hoe komen kinderen in ons programma?
- 13 **Uit het werkveld**
Onderhoud in Mbulumbuzi
- 14 **Themaposter**
- 16 **Uit het werkveld**
Nieuwe Bijbelleesboekjes in Chichewa
- 19 **Financiën**
Heeft het u aan iets ontbroken?
- 20 **Uit het werkveld**
Passende structuur voor Timotheos in Malawi
- 21 **Nieuwe kansen in Malawi**
- 22 **Gastblog**
Indrukwekkende ondernemersreis
- 22 **Actief**
Wij een school, zij een school
- 22 **Actueel**
- 22 **Voor onze kinderen**
Seizoenen
- 24 **Prikbord**
Agenda en algemene informatie

Colofon

Timotheos Magazine is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation. We willen de Malawiërs helpen de armoedespiraal te doorbreken én hen in aanraking brengen met het Evangelie. De sleutel hiertoe is onderwijs. Onderwijs dat we op eigen scholen aan Malawische kinderen geven, of dat we financieel haalbaar maken voor hen. En waar we ook zijn, we verlenen de broodnodige zorg én brengen het Evangelie.

Raad van Bestuur

Dhr. C. Bosch, Mw. J.G. Bos-Klaassen

Raad van Toezicht

Dhr. C. van Burg, Dhr. P.W. Nobel, Dhr. S.P.P.M. Soons, Ds. M. van Sligtenhorst

Secretariaat

Mw. M. van Rossum-van den Berg, secretariaat@timotheos.nl

Redactie

Mw. G. van Arnhem-Gerritsen, Mw. M. van Rossum-van den Berg, Mw. J.G. Bos-Klaassen (eindredacteur)

Sponsoring

sponsoring@timotheos.nl

Donateursadministratie

Voor het doorgeven van alle wijzigingen waaronder verhuizing, overlijden, bankrekening kunt u e-mailen naar donateur@timotheos.nl

Voorlichting

voorlichting@timotheos.nl

Bankgegevens

IBAN NL57 RABO 0161 4855 02
Kvk 53445392

Beelden o.a. Leneke Lodder-Boender

Vormgeving Spankracht Ontwerpers

DOOR DS. J. LOHUIS, SCHERPENISSE



Psalm 1:2

**Maar zijn lust is in des HEEREN wet,
en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.**

Vreugde en pijn

Het tweede stuk van de waarachtige bekering is, volgens de Catechismus, een hartelijke vreugde in God door Christus. Wat geeft het een oprechte vreugde als je mag zien dat Christus de wet vervulde voor een wetsovertreder. Het is een diepe vreugde. Een vreugde die samengaat met een hartelijke droefheid naar God. Dat klinkt onlogisch, maar is toch heilig logisch. Door het geloof zien we hoe diep Christus Zich moest en wilde vernederen om aan Gods recht te kunnen voldoen. We zien Hem geboren worden in armoede, lijden, verlaten worden door Zijn Vader, sterven en begraven worden. Heel Zijn leven was lijden, maar het hoogtepunt was wel aan het kruis. Toen doorleefde Hij de helse smarten.

Als u ziet dat Hij dat voor u deed, is er een diepe vreugde in het hart. Maar ook een diepe pijn, dat die onpeilbare vernedering nu nodig was om mijn vuile zonden te kunnen vergeven.

Daarom gaat lust hebben in Gods wet, samen met een afkeer hebben van de zonde. Juist het zien op Christus in Zijn vernedering geeft een hartelijke afkeer van de zonde. Vanuit onszelf beminnen wij de zonde, maar door Christus haten wij de zonde.

Overdenken

Elke bekering begint met nadenken. Kijk maar naar de verloren zoon. Hij dacht na hoe goed het was bij zijn vader thuis. Dat deed hem besluiten om terug te gaan. Elke dagelijkse bekering ook! Je kunt de duivel niet overal de schuld van geven.

Want je bent zelf verantwoordelijk. Maar dat de satan probeert onze agenda's zo vol mogelijk te krijgen, is wél zeker.

Overdenken is mediteren. Daar is rust voor nodig. Zoals wij tijd vrijmaken om ons lichaam te verzorgen, zo behoren wij ook tijd vrij te maken om voor onze ziel te zorgen.

U leest deze meditatie, maar denk er ook eens over na. Bewaar al deze woorden in uw hart, zoals Maria dat deed. Vraag uzelf af: Wat wil de Heere mij hiermee zeggen?

U leest deze meditatie, maar denk er ook eens over na. Bewaar al deze woorden in uw hart, zoals Maria dat deed. Vraag uzelf af: Wat wil de Heere mij hiermee zeggen?

Dag en nacht. Dat is altijd en op vaste tijden. Zo werd Daniëls dagindeling bepaald door de gebedstijden. Maar dag en nacht betekent ook: in voor- en tegenspoed. Job kon de Heere loven, zelfs toen hij op de puinhopen van zijn leven zat.

Denk ook maar aan Psalm 4: Er is meer vreugde in de Heere dan in aardse en tijdelijke goederen. Eigenlijk is dit overdenken hetzelfde als wat Paulus zegt, namelijk dat Christus zijn leven is. Als dat zo is, is sterven winst.



TUINGEREEDSCHAP
VOOR ELKE GROENE KLUS

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas tuingereedschap voor elke klus.




DUBBELDEKS WAREHOUSE DSV | VENLO

De specialist in dak- en wandbeplating

Nieuwsgierig en meer weten over dit project? Check onze website voor meer informatie en maak kennis met ons bedrijf!

0318 461551
info@hardeman-vanharten.nl
www.hardeman-vanharten.nl




Restment
Engaged | Experienced | Professional

Veiligheid & Integriteit

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com



LODDER
KEUKENS

Anthony Fokkerstraat 16 • Barneveld lodderkeukens.nl

Van het bestuur

DOOR CORNELIS BOSCH

Hoop op Zijn Woord



Terwijl onze collega's in Malawi hard werken om alle programma's op een goede manier uit te voeren, wordt er in Nederland hard gewerkt om de benodigde middelen bij elkaar te halen. Zo hebben we allemaal onze taak. Wat ons bindt is dat we mogen hopen op Zijn Woord.

Vanuit Malawi

In Malawi is op 26 april jl. afscheid genomen van Thera. Op het hoofdkantoor heeft het team Thera verrast met speeches en is er een meditatie gehouden. In het afscheidsblog in dit magazine kunt u lezen hoe Thera dit heeft ervaren. Als organisatie willen wij Thera hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet en wensen haar de zegen van de Heere toe op haar verdere levenspad. Bep Klok is eind maart teruggekeerd naar Malawi en werkt stapsgewijs toe naar een volledige invulling van haar werkzaamheden. Voor alle collega's in Malawi is het zo dat het werk regelmatig zwaar kan zijn, de tegenstand groot, en toch geeft de Heere telkens voldoende kracht om door te mogen gaan.

Het management in Malawi heeft ingestemd met de adviezen van Janneke Duerink om de organisatie verder te professionaliseren. Verderop in dit magazine leest u hier meer over.

Ondernemersreis

In maart jl. hebben we voor het eerst een ondernemersreis gemaakt. Twaalf personen uit Nederland en tien uit Canada hebben samen de projecten bezocht. Voor ons was dit wel een beetje spannend, omdat werken in Malawi mogelijk eenvoudig lijkt, maar de praktijk zo weerbarstig is. Ook is er veel geestelijke strijd en al met al zijn er niet zoveel succesverhalen. Ons 'tegenopzien' was niet terecht en het was een hartverwarmende reis.

Vanuit Nederland

Op zaterdag 30 maart jl. heeft de landelijke familiebijeenkomst plaatsgevonden bij De Duikenburg in Echteld. We kunnen terugkijken op een prachtige dag en zijn verwonderd dat het geldbedrag voor het vertaalproject van de kinderbijbels van Laura Zwofering voor de kinderen in Malawi volledig is binnengekomen. De kinderbijbels zijn ondertussen gedrukt en onderweg naar Malawi. Bep Klok vertelt hier meer over in haar artikel in dit magazine.

Hoop

Bij Timotheos gaat het vaak over hoop op vaste grond onder de voeten voor jongeren in Malawi. Maar vooral ook over hoop die we hebben dat het Bijbels onderwijs gezegend zal worden. De afgelopen periode is er bij u misschien ook gesproken uit Jesaja 53. Daar klinken de bekende woorden "Het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkig voortgaan." Zijn Woord klinkt elke dag op onze projecten en wij hoeven niet meer te doen dan te zaaien in de wetenschap dat de Heere zelf zorgt voor Zijn werk. "Door Zijn hand zal het gelukkig voortgaan." Dat doen wij niet, dat doet de Heilige Geest die werd uitgestort tijdens Pinksteren. En daarom werkt de hand van de Heere gelukkig voort, ondanks tegenslag en tegenstand, in de kerk van Malawi. Wilt u de Heere ook bidden om de werking van de Heilige Geest op ons werkveld? Als de Heilige Geest er is, komt het met de rest van ons werk ook goed.

Toekomst voor familie Kayende

‘Zicht op vaste grond’ is het thema van dit magazine. Kent u dat gevoel? Dat na een moeilijke periode er plotseling weer licht gloort aan het einde van de tunnel? Dan is er weer hoop, hoop op toekomst.



De tweeling Misheck (links) en Cynthia (rechts) met oma Kayende en nichtje Femia voor hun huis



Ook in Malawi kennen veel van onze families moeilijke perioden. Velen hebben jaar na jaar een slechte oogst en lijden dag aan dag honger. Dan praat je niet meer over toekomst of over morgen. De mensen in Malawi leven bij de dag. Waarom zou je je druk maken over morgen als je vandaag niets hebt? In Nederland stel je misschien weleens de vraag: “Wat eten we vandaag?” Voor veel Malawiërs is de vraag: “Is er wat te eten vandaag?”.

Ook voor de tweeling Misheck en Cynthia (9 jaar) en hun nichtje Femia was dat lange tijd de vraag. Maar, sinds ze in ons programma zitten, krijgen ze zes dagen per week een maaltijd! Vandaag brengen we een bezoek aan agogo (oma) Kayende, bij wie ze wonen.

Een zorgzame oma

Toen Misheck en Cynthia nog erg jong waren, zijn hun vader en hun moeder overleden. Daarom kregen ze een plekje bij oma Kayende. Kort daarna kwam ook nichtje Femia bij hen wonen. Haar ouders gingen uit elkaar toen ze nog maar twee jaar oud was en zijn vervolgens vertrokken en nooit meer teruggekomen.

Oma Kayende was al erg arm voordat Misheck, Cynthia en Femia bij haar kwamen wonen, maar nu moeten ze met z'n vieren delen van de weinige oogst... Om wat extra bij te verdienen, haalt oma met de kinderen zand bij de rivier om te verkopen op de markt en droogt ze tabaksbladeren. Dit levert te weinig op om rond te komen. Zo zijn

Misheck en Cynthia en nichtje Femia in ons programma terecht gekomen.

Onderweg naar het dorpje Chikwaya

Vanaf ons kindercareercentrum in Mulinga vertrekken we met een pick-up naar familie Kayende. Voorin zitten onze chauffeur en de dominee die vandaag onze vertaler is. Achterin de bak zitten wij met de kinderen.

Zicht
op vaste
grond

Met veel armbegaren legt de dominee aan de chauffeur uit waar familie Kayende woont. Het dorpje Chikwaya, daar moeten we zijn. Net als Mulinga niet vindbaar op de kaart. En bezoekers met een auto komen er zichtbaar niet vaak. Want hoe dichterbij we komen, hoe smaller en hobbeliger het pad

wordt. Beschermend houdt Cynthia de hand van Femia vast, Misheck hangt stoer op de hoek van de autobak met een glimlach van oor tot oor. Ondertussen houden wij ons goed vast om ons hoofd niet te stoten door alle hobbels op de ‘weg’. Dan stopt de chauffeur. De ‘weg’ houdt op. Misheck springt uit de bak. Lopend gaan we verder.

Brandende zon

De warme zon brandt op onze hoofden. Al dagen achtereen is het warm en droog en dat terwijl het het regenseizoen is. De maïs op het land is dor en hoewel het al bijna oogsttijd is, is er geen kolf te bekennen. Hoe zal het met de oogst van familie Kayende zijn?

Een lekkend dak

Met een glimlach op haar gezicht heet oma ons hartelijk welkom. Bezoek wordt buiten ontvangen. Het huis bestaat uit slechts enkele vertrekken en een gasdak dat lekt. Als het regent slapen de kinderen bij de burens, zo vertelt oma.

Er staat een houten bankje klaar met een kleed ervoor op de grond. Oma gaat iets verderop zitten. Met de dominee nemen we plaats op het kleed. De dominee nodigt oma uit om ook op het kleed te komen zitten.



Meekijken bij Misheck thuis en in de klas? timotheos.nl/vastgrond



Zicht op vaste grond

Voor het gesprek begint, gaat de dominee voor in gebed. Oma vertelt hoe ze huilend God dankte toen ze hoorde dat de kinderen werden toegelaten tot het Timotheos programma. Wat er veranderde toen ze in het Timotheos programma kwamen? "De kinderen zien er nu veel beter uit. Ze zijn vol van energie." vertelt oma. En Misheck en Cynthia vertellen met blije ogen: "Dat we hebben leren lezen en schrijven!" Op de overheidsschool is dat niet vanzelfsprekend (zie kader). Na afloop van het huisbezoek eindigt de dominee weer

met gebed. Hij draagt de nood van familie Kayende op aan de Heere.

Tijd voor nsima

Voordat we vertrekken, maken we nog wat laatste beelden. Enkele buurtkinderen kijken van een afstandje toe. Zouden zij geen school hebben? Dan is het tijd voor Misheck, Cynthia en Femia om weer naar school te gaan. Tijd voor nsima (maïspap). Oma heeft wat aardappels verzameld, net genoeg voor een middagmaaltijd voor haarzelf. "Gelukkig krijgen de kinderen eten op school", vertelt ze. Ook horen ze elke dag op

school een Bijbelverhaal. Als we aankomen op school, zijn de kinderen vrijwel direct uit het oog verdwenen om hun bordje nsima te halen dat de andere kinderen al (op) hebben.

Hoe de kinderen het vonden vandaag? "Het allerleukste was de rit met de galimoto (auto)", vertelt Misheck. Later wil hij meester worden. We hopen dat hij dankzij dit onderwijs straks op eigen benen kan staan en andere kinderen kan helpen!

Basonderwijs in Malawi

- Circa **88 procent** van de kinderen staat bij een basisschool ingeschreven, echter slechts **33 procent** van de kinderen rondt de basisschool af.
- In landelijke gebieden ligt het voltooiingspercentage met **27 procent** een stuk lager dan in stedelijke gebieden waar het voltooiingspercentage op **65 procent** ligt.
- De **kwaliteit van het basisonderwijs** op de gratis overheidsscholen is vaak ondermaats, door een **tekort aan gekwalificeerde leerkrachten**, een gebrek aan lesmateriaal en een gebrekkige infrastructuur waardoor onder andere klaslokalen overvol zijn.
- **Regelmatig blijven kinderen thuis** van school om hun ouders/verzorgers te helpen met het huishouden of om geld te verdienen voor extra inkomsten.
- Binnen Timotheos ontvangen kinderen via het Basonderwijfsfonds en het sponsorprogramma **onderwijs, evangelisatie en zorg**. Uit het **sponsorprogramma** betalen we de individuele basiskosten per kind, zoals eten en indien nodig medische zorg. Uit het **Basonderwijfsfonds** financieren we de aanvullende onderwijskosten. Denk aan salarissen voor de leerkrachten, leermiddelen en onderhoud aan de gebouwen.

Het werk gaat door



Alles heeft een bestemde tijd. In het vorige magazine heeft u kunnen lezen dat voor mij de tijd is aangebroken om afscheid te nemen van Timotheos. Ruim vijf jaar mocht ik in Malawi werkzaam zijn. Een onvergetelijke periode. Ik ben dankbaar dat de Heere gaf wat nodig was en het werk van Timotheos doorgaat. Daarnaast wil ik u bedanken voor uw steun.

Afscheid

Eind april was mijn laatste werkdag en heb ik afscheid genomen op het kantoor. De weeksluiting ging over het afscheid van Elia (2 Koningen 2). Elia en Elisa hadden lang met elkaar opgetrokken en Elisa had veel van Elia geleerd. Op Gods tijd moesten zij afscheid van elkaar nemen en moest Elisa alleen verder. Elisa voelde goed dat hij dat zelf niet kon en vroeg om twee delen van de geest van Elia. Oftewel: om Gods Geest die Elia bekwaam had gemaakt om het werk te doen. Dit paste mijn collega toe op mijn afscheid. De Heere heeft gegeven dat ik ruim vijf jaar het werk met mijn collega's mocht doen. Nu is de tijd aangebroken dat zij het werk wat ze hebben geleerd voortzetten. Dat kunnen ze niet in eigen kracht, maar wel met Gods hulp. Dat wens ik hen van harte toe!

Kwaliteit van zorg

Het werk gaat door en dat is bijzonder. In de achterliggende periode zijn we begonnen met counseling sessies voor de weeshuisjes. Elke twee maanden organiseren we een middag met de kinderen en moeders van het weeshuisje om te werken aan thema's die aandacht nodig hebben. Tussendoor doen we allerlei activiteiten om de onderlinge relatie te versterken. Ook organiseerden we trainingen voor de weeshuismoeders en matrons (die verantwoordelijk zijn voor de zorg op het kindercentrum), waarbij de dames veel van elkaar en van ons hebben geleerd. We zien dat ze het geleerde direct in praktijk proberen te brengen en dat de kwaliteit

van zorg voor onze kinderen verbetert. Dat is mooi om te zien! Deze trainingen organiseren we drie keer per jaar.

Intakes

Eén keer per jaar nemen we nieuwe kinderen op in ons programma. De intakes voor drie kindercentra zijn inmiddels achter de rug en de collega's zijn bezig met de intakes voor de andere drie centra. Een intensieve klus, maar tegelijk geweldig mooi dat we, mede dankzij uw steun, zo'n verschil mogen maken in het leven van deze kinderen. Ze horen nu elke dag Gods Woord en krijgen voldoende eten, goed onderwijs en de nodige zorg.

Ik hoop dat u Timotheos blijft steunen en dat God het werk zegent tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. "En er zullen er komen van oosten en westen, en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods", Lukas 13:29. Die zegen wens ik ook u van harte toe!



Intakes

Hoe komen kinderen in ons programma?

Je zou maar voor de keuze staan en moeten besluiten of je een kind wel of niet opneemt in het sponsorprogramma van Timotheos. Op het eerste gezicht lijken alle kinderen even arm en het liefst wil je ze allemaal opnemen in het programma, maar dat kan helaas niet.



“Aan de hand van selectiecriteria selecteren we de gezinnen waar de nood het hoogst is.”

Cecilia Kabuula

Met Cecilia Kabuula (45) spreken we over de intakes van kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor ons programma. Cecilia is één van onze drie childcare centre officers en houdt zich bezig met de aansturing van het onderwijs op onze kindzorgcentra. Ook coördineert ze het intakeproces op een aantal kindzorgcentra.

Hoe komen kinderen in beeld?

“Veel kinderen in de dorpen hebben geen ouders of nog maar één ouder om voor hen te zorgen. Ze worden opgevangen door familie. Vaak leven ze van maar één maaltijd per dag of soms eten ze helemaal niets. Via de dorpschouwen kunnen deze gezinnen bij ons worden gemeld.”

Hoe ziet het intakeproces eruit?

“De leiding van het kindzorgcentrum doet een eerste screening van de gemelde gezinnen. Vervolgens maken we samen een overzicht van gezinnen die mogelijk in aanmerking komen. Daarna doen we een intake bij de kinderen thuis. Op basis daarvan maken we een voorlopige selectie en besluiten we, aan de hand van de criteria, met een commissie wie we in ons programma opnemen.”

Hoe verloopt een intake thuis?

“Met de matron en dominee van het kindzorgcentrum en een sociaal werker gaan we op huisbezoek bij de gemelde gezinnen. Bij aankomst leest de dominee voor uit de Bijbel en vertelt daar wat over. Daarna leg ik uit wat het plan is en stellen we vragen over de situatie en leefomstandigheden. Ik vul het intakeformulier in en informeer de verzorger van het kind over de programnavoorwaarden. Aan het eind maken we een foto van het kind.”

Hoe besluiten jullie of een kind wordt opgenomen in het programma?

“Elk gezin dat je bezoekt tijdens een intake is arm en behoeftig. Als je daar bent, wil je iedereen helpen, maar je moet echt een keuze maken. Aan de hand van selectiecriteria selecteren we de gezinnen waar de nood het hoogst is.”

Hoe ervaar je de intakes?

“Je merkt dat het goed is om bij de gezinnen thuis langs te gaan. Het geeft echt een beeld van de gezinsituatie en achtergrond van de kinderen. Op zo'n intake zie je veel leed. Zo kwamen we bij een meisje in Mulinga. Haar moeder was ernstig ziek en lag de meeste tijd in het ziekenhuis. Het meisje was achtergela-

ten bij haar oma, maar haar oma was al oud en heel slechtziend. Het was een hele moeilijke situatie en dat meisje was nog maar vijf of zes jaar oud. Ik vond het zó erg voor dat meisje.

Het werk van Timotheos betekent veel voor de kinderen. Waar kinderen voorheen vaak slechts één of geen maaltijd per dag hadden, krijgen de kinderen nu minimaal twee maaltijden per dag. Zo verbetert hun gezondheid en worden ze gestimuleerd om naar school te gaan.”



KIWATT

ENERGIEOPSLAG



- + Slimme software
- + Capaciteit 30kWh - 1MWh
- + Nederlands product

Kijk voor Kiwatt dealers op onze website.

www.kiwatt.nl

0318 28 00 00
info@kiwatt.nl



Uit het werkveld

DOOR FLORUS DUERINK

Onderhoud in Mbulumbuzi

We nemen jullie mee naar ons kindercarencentrum in Mbulumbuzi. Dit is het eerste opgerichte centrum van Timotheos, bestaande uit een basisschool, een centrale hal met keuken, een weeshuis, een speelterrein en drie woonhuizen voor de leiding van het centrum. De gebouwen zijn al wat ouder en er is best wat achterstallig onderhoud. Samen met onze lokale aannemer, Noah Sunde, gaan we aan de slag met metselaars, lassers, timmermannen en schilders.

De start

We beginnen met een inventarisatie waarbij we alle gebouwen, het terrein en de speeltoestellen inspecteren. Vervolgens wordt er een lijst opgesteld van alle klussen die er gedaan moeten worden. Op basis daarvan komt Noah met handgeschreven offertes. Hij gaat vervolgens langs allerlei lokale winkeltjes om zijn materialen in te kopen en transporteert deze met zijn eigen mini-pick-up naar ons centrum. De klus duurt acht weken, terwijl alle activiteiten op het centrum gewoon doorgaan en de klaslokalen vol zitten. Dat vereist hier en daar wel wat onderlinge afstemming.

Vleermuizen

In Malawi hebben we veel last van vleermuizen die tussen het plafond en het dak zitten. Ze zijn moeilijk te bestrijden en de collega's hebben al veel geprobeerd om ze te verjagen. Zelfs werden hiervoor autobanden in brand gestoken, waarbij de rook naar binnen geleid werd. Om er toch

vanaf te komen, verwijderen we nu de plafonds. Echter, doordat de binnenmuren niet doorlopen tot tegen het dak, maar stoppen op plafondhoogte, moet de metselaar de muren opmetselen en opnieuw stuken.

Schade door harde wind

Omdat het soms hard kan waaien, zijn er veel deuren die staan te klapperen en daardoor kapotgaan. Om dit te voorkomen, hebben we deurstoppers gemaakt met een ketting aan de bovenzijde en een ijzeren pin aan de onderzijde met een gat in de vloer. Eenvoudig, maar wel effectief. Ook repareren we alle loszittende dakplaten van de klaslokalen, zodat er weer veilig les kan worden gegeven.

Schilderen

Nadat de metselaars en timmermannen hun werk afgerond hebben, wordt door de schilder alles weer voorzien van een nieuwe verflaag, zodat het er weer fris uitziet.

Het schoolplein

De speeltoestellen op het schoolplein van onze centra worden intensief gebruikt en slijten daardoor erg hard. We hebben met een lokale onderneming overlegd om te kijken naar een sterker ontwerp en hebben nu de frameconstructies kunnen verstevigen.

Na acht drukke weken kunnen de kinderen en leerkrachten weer gebruikmaken van een mooie opgeknapte locatie!



De toekomst komt in zicht

Het dorp is klein,
De nood is torenhoog.
Zoveel zorgen,
En geen eten voor morgen.

Timotheos komt op bezoek.
De vrouw zit op een stoel en stelt veel vragen.
Om zicht te krijgen op:
Waar is de nood niet meer te dragen?

Heb je dieren? Een kip of geit?
Een dak van golfplaten of gras?
Hoeveel mais is er geoogst?
En hoe is het met je gezondheid?

De vrouw gaat weg.
Na een tijdje komt bericht:
Het kind mag straks naar school!
De toekomst komt in zicht.

Nu gaan de ogen stralen.
Er is weer hoop!
Zicht op onderwijs, eten en zorg,
Bovenal: zicht op horen uit Gods Woord.

Meer informatie over de intakes
leest u op pagina 10 en 11.



Uit het werkveld

DOOR BEP KLOK

Nieuwe Bijbelleesboekjes in Chichewa



“Mama, wilt u voorlezen?” Hoe fijn kan het zijn voor een kind om door papa of mama te worden voorgelezen uit een mooi leesboek. Dat moment kan geen Familystream of voorlees-cd vervangen. Gelukkig kunnen veel kinderen (en ouders) in Nederland daar nog steeds van genieten.



Voorlezen

In Malawi gebeurt het maar heel sporadisch dat ouders hun kinderen voorlezen uit een boek. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste zijn veel ouders analfabeet. Zij kunnen niet lezen. Ten tweede is in de arme gebieden, waar wij werken, vaak niet eens voldoende geld om eten te kopen, laat staan dat ze hun geld kunnen uitgeven voor een boek. En ten derde is er in Malawi geen leescultuur, zoals wij die kennen in Nederland. Er is meer een vertelcultuur. De Malawiërs houden erg van volksverhalen, die doorverteld worden van de ene generatie naar de volgende. En ze kunnen goed vertellen!

Als je bedenkt dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat er in elk christelijk gezin een Bijbel aanwezig is, laat staan dat er elke dag uit wordt (voor) gelezen, dan is er op dit gebied nog veel werk te doen...

Vertaalproject ‘Kijk en luister’ van Laura Zwofe-rink

Twee jaar geleden zijn we samen met andere organisaties in Malawi begonnen met het vertaalproject van de boeken ‘Kijk en luister’, geschreven door Laura Zwofe-rink.

Het eerste deel is al vertaald in het Chinyanja, wat veel lijkt op het Chichewa. Deze boeken gebruiken we al heel lang voor onze kleuterscholen en de jongste groepen van de basisschool. De verhalen van deel 2 en 3 zijn ooit wel vertaald, maar nooit uitgegeven.



We besloten om de verhalen van de drie delen in chronologische volgorde opnieuw samen te stellen, verdeeld over 18 losse deeltjes. Laura Zwofe-rink heeft elk boekje voorzien van toepassingen en vragen bij elk verhaal. We hebben deze boekjes in het Chichewa laten vertalen. Ook hebben we de woorden verdeeld in lettergrepen, zodat het voor de kinderen, die net kunnen lezen, gemakkelijk te lezen is.

Deze boekjes willen we gebruiken als leesboekjes voor onze eigen scholen. Daarnaast willen we ze ook uitdelen aan de ouders en verzorgers van de kinderen, om thuis voor te lezen aan de jonge kinderen. De toepassingen en de vragen helpen de ouders om daarna een gesprekje te voeren met hun kinderen over datgene wat ze gelezen hebben.

Inmiddels zijn de boekjes bij Den Hertog gedrukt. Ze zijn in een container onderweg naar Malawi. We zijn blij en dankbaar dat de familiedag in Echteld een mooi bedrag heeft opgebracht, waarmee de kosten van het drukken en vervoeren van de boekjes kunnen worden betaald.

Oudercursus in Mbulumbuzi en Nyamithuthu

In juni hopen we weer te starten met de oudercursus ‘Bijbels opvoeden’. Vorig jaar was deze cursus voor de moeders, dit jaar worden ook de vaders uitgenodigd. De cursus wordt deze keer gegeven op twee plaatsen; één op ons kindercarencentrum in Mbulumbuzi en één in Nyamithuthu. In Mbulumbuzi wordt de cursus verzorgd door de dominee van de RPC, de matron (verantwoordelijke voor de zorg op het kindercarencentrum) en een aantal vrouwen die de cursus vorig jaar hebben gevolgd. Zij zijn nu in staat zijn om andere vrouwen te trainen. In Nyamithuthu wordt de cursus verzorgd door de dominee, mr. Nsamboh (mijn Malawische collega die verantwoordelijk is voor Bijbelonderwijs en evangelisatie) en het echtpaar Nyangulu, die vorig jaar



in Mbulumbuzi ook het gedeelte over de Bijbelse opvoeding hebben verzorgd.

We zijn nu nog druk bezig met het maken van de handleiding voor de cursusleiders, zodat de inhoud van de cursus duidelijk is voor hen. Ik hoop zelf bij de cursus in Mbulumbuzi aanwezig te zijn, omdat het helemaal nieuw is voor de vrouwen om deze cursus te geven.

Geen vaste grond onder onze voeten zonder de Vaste Rots van ons behoud.

Geen vaste grond zonder de Vaste Rots

We kijken ernaar uit om de Bijbelleesboekjes van Laura Zwofe-rink in ontvangst te nemen en uit te delen aan de vaders en moeders die de cursus volgen. Dan kunnen ze gelijk het geleerde in de praktijk brengen. Ons gebed is dat de kinderen en ook de volwassenen door het lezen van deze eenvoudige Bijbelleesboekjes mogen leren dat ze geen vaste grond onder hun voeten hebben als ze de Heere Jezus niet kennen als hun Borg en Zaligmaker. Dat ze die Vaste Rots van hun behoud mogen leren kennen, Die altijd blijft en niemand hen kan afnemen.



7Zitter.nl

Auto's met meerdere zitplaatsen
 We hebben onder het label 7zitter.nl een ruime voorraad auto's met meer dan **6 zitplaatsen**. U bent van harte welkom om te komen kijken en vergelijken!

Welkom in onze werkplaats voor:
 APK-keuringen, onderhoud, reparatie, storingsdiagnose, gratis vervangend vervoer, accessoires, uitlijnen, lease, schadeherstel, ADAS kalibratie

Geeft Goede Garantie
 Zoekt u een **betrouwbare gebruikte auto?** We hebben keuze uit ruim 100 jonge gebruikte auto's en **lichte bestelwagens**. Daarnaast is het ook mogelijk een auto naar wens te **importeren**. Wij **garanderen kwaliteit** en een gunstige prijs.

G. Geurtsen GARAGE

GG Geurtsen GROEP Garage G. Geurtsen en 7zitter.nl zijn beide onderdeel van Geurtsen Groep.

Klompersteeg 19 | Veenendaal | 0318 - 51 5400 | 7zitter.nl | garagegeurtsen.nl

Gods Woord wereldwijd verspreid



Uw gift is van harte welkom!

Ons rekeningnummer is:
NL96 RABO 0129 4451 18
 t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting
 gbs.nl/steun-ons-werk/geef-eeen-gift/

Nijverheidstraat 21 Leerdam | gbs.nl

GEREFORMEERDE BIJBELSTICHTING



Russcher

Kraanverhuur | Grondverzet | Transport | Rijplaten | Betonplaten

N.N.



v.d. Sluis Transport bv

STAPHORST

*Autolaadkraan specialist
 *Speciaal transport

Van der Sluis Transport BV
 Weth. Klompstraat 9, 7951 SC Staphorst
 Tel: 0522 461296 - Fax: 0522 462651
 www.vandersluistransport.nl - info@vandersluistransport.nl

Financiën

DOOR CORNELIS BOSCH

Heeft het u aan iets ontbroken?

Een aantal zaken willen we met u delen, zodat u wat meer inzicht krijgt in waar het geld aan besteed wordt.

Tijdens de familiedag in Echteld is geld ingezameld voor de boekjes van Laura Zwoferink in het Chichewa, de taal die in Malawi gesproken wordt. De opbrengst was boven verwachting en dekte de kosten ruimschoots. In maart hebben we ook een legaat ontvangen van € 50.000.

Al met al bedragen de inkomsten over de eerste vier maanden van het jaar bijna € 460.000 en dat is ruim € 130.000 meer dan vorig jaar. Hiervoor zijn we u, na de Heere, zeer erkentelijk. Zo kan het werk in Malawi verder uitgebreid worden.

- ▶ De inflatie in Malawi ontwikkelt zich naar verwachting. Sinds november 2023 zijn de kosten met 27% gestegen. Voor de inwoners van Malawi is dit pijnlijk, omdat ze hierdoor nog minder kunnen kopen.
- ▶ We hebben 'geïnvesteed' in 13 fietsen voor kinderen die ver van onze centra wonen. Een fiets kost in Malawi zo'n € 200. Met de fiets is het voor deze kinderen uit ons programma nu ook mogelijk om bij ons het onderwijs te volgen.
- ▶ Onze gebouwen hebben onderhoud nodig en dit jaar zijn we gestart op Mbulumbuzi. De totale kosten voor de renovatie bedroegen € 13.000. De andere zes locaties krijgen dit jaar ook onderhoud.

- ▶ Het extra schoolgebouw bij de David Livingstone school (DLCA) is in april opgeleverd en in gebruik genomen. De kosten bedroegen € 43.000 en zijn betaald door een sponsor die onbekend wil blijven. Er is ook geld ontvangen voor woningen voor onderwijzers; deze worden later dit jaar gebouwd. Verder zijn er nog extra slaapverblijven nodig voor zowel de jongens als de meiden van DLCA, aangezien zij op deze school wonen. De begroting voor dit project bedraagt € 100.000 en bevelen we van harte aan.



Uit het werkveld

DOOR JANNEKE DUERINK-FOLMER

Passende structuur voor Timotheos in Malawi



Een mooie, groeiende organisatie, een prachtig team, een nieuwe voortgezet onderwijsschool, overbezette collega's en niet al te veel structuur. Dat trof ik aan toen ik in januari startte bij Timotheos in Malawi. Een mooie uitdaging om mee aan de slag te gaan.

De afgelopen jaren heeft Timotheos in Malawi een goede ontwikkeling doorgemaakt. De organisatie groeide, werd professioneler, ging zich focussen op haar kerndoelen en voegde de verschillende afdelingen (Nederland, Canada en USA) samen.

Er kwam rust in de organisatie, er werd goed samengewerkt en er werden flinke stappen gezet op het gebied van het invoeren van beleid en het structureel en periodiek rapporteren. Om ervoor te zorgen dat de organisatie klaar is voor de volgende fase, is mij gevraagd om de structuur te evalueren en advies te geven.

Voor deze evaluatie startte ik in januari en februari met het houden

van interviews. In eerste instantie met medewerkers van Timotheos in allerlei functies: kookmoeders, wachtmannen, leerkrachten, weeshuismoeders, matrons, pastors en hoofdonderwijzers. Dat deed ik op al onze zes kindercentra en basisscholen en daarnaast ook op de David Livingstone school. Daarna voerde ik gesprekken met de collega's van het hoofdkantoor en met de leden van het managementteam.

In totaal sprak ik zo'n 70 van de 240 medewerkers van Timotheos. Daarnaast haalde ik input op bij de bestuursleden van Malawi, Canada en Nederland. Al deze gesprekken leverden een schat aan informatie op. Niet alleen over de organisatiestructuur, maar ook over de manier

waarop processen lopen, waar collega's wel en niet tevreden over zijn en wat hun wensen en dromen zijn voor de toekomst.

Het is lastig om de conclusies van het onderzoek heel beknopt weer te geven, maar om het in één zin samen te vatten: de structuur op de werkvloer voldoet en is passend bij de huidige werkwijze en doelen van de organisatie, maar de structuur en werkwijze in de top van de organisatie en de connectie tussen de top en de werkvloer kunnen beter.

Vooruitgang door vernieuwde structuren



Mijn adviezen richten zich op vier punten:

- 1 Het aanpassen de organisatiestructuur in de top door:
 - ▶ het verminderen van het aantal organisatorische lagen;
 - ▶ het verbreden van het managementteam;
 - ▶ het beter integreren van de David Livingstone school;
 - ▶ het opnemen van de kernactiviteiten (Onderwijs, Evangelisatie en Zorg) in het management.
- 2 Het aanbrengen van meer structuur in de werkwijze van het management.
- 3 Het kijken naar mogelijkheden om meer aandacht te geven aan het welbevinden van medewerkers.
- 4 Het evalueren van administratieve processen en waar mogelijk implementeren van een aantal systemen om de hoeveelheid handmatig werk te verminderen.

Een en ander is verder uitgewerkt en in april besproken met het managementteam, het bestuur in Malawi en het internationaal bestuur. De komende periode hopen we te starten met de implementatie.

Nieuwe kansen in Malawi

Als managementteam in Malawi hebben we diverse keren gesproken over het rapport van Janneke. Het rapport bevat verschillende opties voor het aanpassen van de organisatiestructuur. We hebben hieruit een keuze gemaakt en dit ook met de besturen besproken. Het geeft ons vertrouwen dat we vervolgstappen kunnen zetten die de organisatie verder helpt richting de toekomst.

We zijn nu zover dat we de aanpassingen kunnen communiceren en implementeren. Concreet zal dit betekenen dat we een aantal vacatures openzetten in Malawi. We starten met een interne sollicitatieprocedure. Daarna verwachten we ook enkele vacatures voor expats (uit Nederland, Canada of USA) open te stellen. Op die manier willen we ook invulling geven aan de lege plaats die in Malawi is ontstaan door het vertrek van Thera Verdouw. De vacatures hebben in eerste instantie betrekking op onze programma's Onderwijs en Evangelisatie.

Voor Nederland zullen de vacatures geplaatst worden op de website van Timotheos: www.timotheos.nl/vacatures. Houd de website de komende periode dus in de gaten.

Het is onze hoop en ons gebed dat de Heere de organisatie wil zegenen en dat deze wijzigingen ten goede mogen komen aan het werk onder de kinderen en jongeren in Malawi.



Gerrit Oomen, veldwerker

Gastblog

DOOR CHRISTINA KOOIJ



Indrukwekkende Ondernemersreis

In dit gastblog neem ik u mee naar de ondernemersreis die Timotheos afgelopen voorjaar organiseerde. Een reis die ik nooit zal vergeten en die de noodzaak van het werk van Timotheos nog meer laat zien.

Eind vorig jaar zaten we aan de thee toen mijn vader (71 jaar) vertelde dat hij met een ondernemersreis naar Malawi ging. Ik reageerde: "Fantastisch! Ik zou zo meegaan!" Mijn vader zei direct dat hij dat erg leuk zou vinden, aangezien mijn moeder niet meeging.

Mijn man vond het een unieke kans die ik niet zomaar voorbij zou moeten laten gaan. Na wat geregeld te hebben met de directeur van de school, waar ik als coördinator speciaal onderwijs werk, was het voor elkaar. Mijn man Rutger kon als zelfstandig ondernemer wat flexibeler werken en onze kinderen van 18, 16, 15 en 13 jaar hadden hun school en baantjes goed geregeld.

Kennismaking met Timotheos Malawi
We kenden Timotheos al van onze tijd in Nederland, waar we jaren hebben gewoond. Ook in Canada hebben we veel informatiebijeenkomsten meegeemaakt. Wijzelf en onze oudste drie kinderen hebben sponsorkinderen via Timotheos. We vinden het belangrijk dat, naast het bieden van voedsel, hulp en onderwijs, vooral Gods Woord verspreid wordt.

Onze reis overtrof al mijn verwachtingen. De leerlingen waren enthousiast, dankbaar en zagen er goed verzorgd uit. Het trof me met hoeveel passie de leerkrachten hun werk doen.

Kerkdienst onder een boom

Op zondag bezochten we een kerkdienst ver weg in the middle of nowhere. De zeer eenvoudige kerk stond op de top van een berg. Voor één van onze reisgenoten was de klim naar die top te veel en dus werd de kerkdienst lager gelegen, onder een boom gehouden. Het kerkmeubilair werd door enkele kinderen naar beneden gedragen en bestond uit vier stoelen en een tafeltje voor de Bijbel. Daar zaten we dan, onder een boom, zonder kerkmuren, ver van huis. En toch klonk ook daar, 'aan het einde der aarde', een heldere boodschap van zonde en genade, van wet en evangelie. Dit zullen we nooit vergeten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het Timotheos team in Malawi nam de tijd om al onze vragen te beantwoorden en dingen te laten zien, zodat we een goed beeld kregen van hun werk, maar ook van de noden die er zijn en blijven. We zagen met verwondering hoeveel de veldwerkers opgeven om dit werk te doen.

Er is een mooie band tussen de Nederlandse en Canadese ondernemers ontstaan en het is merkbaar dat iedereen zich op zijn/haar manier wil inzetten voor Timotheos. En ondanks alle inzet, blijft het: "Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan." (Psalm 127). Die zegen van de Heere in al het werk, wensen wij alle betrokkenen van Timotheos toe.



Docent H. van den Brink

"De armoede in Malawi is met geen pen te beschrijven. Zeker voor weeskinderen is de toekomst erg onzeker. Wat een verademing is het dan om te zien dat op de DLCA christelijk onderwijs geboden wordt en kinderen kansen krijgen. Elke dag ontvangen ze voedsel en Bijbels onderwijs. Ook al is er nog niet voldoende lesmateriaal, de basis is er. Met uw steun kan de situatie van steeds meer jongeren in dit bijna armste land ter wereld toch enigszins verbeteren. We bidden dat de activiteiten van deze kleine groep ambassadeurs, die gezien hebben hoe groot de nood in Malawi is en hoe groot onze welvaart in Nederland is, niet zonder grote financiële steun zal blijven en vele harten aangestoken worden om te geven."

In zijn jubileumjaar voert het Van Lodenstein College (VLC) actie voor onze reformatorische middelbare school, de David Livingstone Christian Academy (DLCA). Na lang voorbereiden, was het zover. Tien leerlingen van het VLC vertrokken samen met een docent en zijn vrouw naar Malawi om de school te bezoeken. Ook ds. Van der Bas en zijn vrouw sloten aan. Na de reis zijn de leerlingen op school en in hun omgeving aan de slag gegaan als ambassadeurs voor de DLCA. Zichtbaar onder de indruk doen ze hun verhaal.

"Wat een verschil hebben we ervaren tussen Nederland en Malawi. Tijdens het evaluatiegesprek zei een vriend: "We kunnen sneller over de overeenkomsten praten, dan over de verschillen.

De overeenkomst is dat er leerlingen zijn en docenten, de rest is verschil." Zelfs de bordenwisser werd gedeeld door twee klassen van elk ongeveer 40 leerlingen. Ook slapen veel van deze jongeren in een gebouw bij de school waar ze met zijn twaalf in een klein kamertje verblijven. Soms tientallen kilometers van hun familie en vrienden vandaan. Dan mogen wij dankbaar zijn voor onze mooie scholen, waar je voldoende

ruimte hebt in een klas en je je bankje niet hoeft te delen met iemand anders.

Misschien zijn deze jongeren wel gelukkiger dan wij. Zo dankbaar en tevreden als dat ze zijn met kleine dingen, zoals samen zingen of een balspel spelen. Veel jongeren in Malawi, vooral weeskinderen, die niet opgenomen (kunnen) worden in zulke projecten, hebben geen kansen. Daarom is het belangrijk dat we geld inzamelen voor deze school! Om

meer kansarme jongeren toch een kans te geven om straks een beetje normaal te kunnen functioneren in de maatschappij. Iedereen kan meehelpen! Als u € 5 doneert, dan staat dat in Malawi al gelijk aan twee dagen loon. Dus waarom zouden wij niet een paar euro overmaken als dat al zo'n groot verschil kan maken? Voel u niet bezwaard en steun deze school!"

Leerling Renske van Beek (15 jaar)



Wilt u de jubileumactie van het VLC voor de DLCA steunen? Scan dan de QR of ga naar: 50jaar.vanlodenstein.nl/steun-ons-jubileum

OLDEBROEK – EBEN-HAËZERSCHOOL

Zendingsbusjes

Op de Eben-Haëzerschool in Oldebroek werden de zendingsbusjes wekelijks gevuld met geld voor Timotheos. Dat leverde een prachtig bedrag op: € 2.717,79. Bedankt jongens en meisjes!



ERMELO – OGGIN

Backpackvakantie

Vijf jongeren van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland in Ermelo hebben een backpackvakantie in Zuid-Limburg gehad. Hiervoor hebben ze zich laten sponsoren. Ook is er een gemeentemaaltijd geweest. Het opgehaalde geld werd aangevuld tot het bedrag van € 6.000! Om stil van te worden.



STAPHORST

Oud ijzeractie

Elk jaar het vermelden waard: de oud ijzeractie van Staphorst. Bedrijven en particulieren die hun oud ijzer bewaren voor Timotheos. En dat het loont, bewijst de opbrengst: € 1.390. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: hartelijk dank!

'S-HEER HENDRIKSKINDEREN

Spreekbeurt

Sophie van Zaltbommel hield 18 maart jl. haar spreekbeurt over Stichting Timotheos. Ze deelde onder andere maïsmeel, flyers en een kluskaart van Stichting Timotheos uit. Ze kreeg van de juf een 8,8. Heel knap gedaan, Sophie!



OUDDORP

Werkgroep Ouddorp in actie

Op zaterdag 9 maart jl. kon men in omgeving Ouddorp tompoucen en mergpijpen bestellen. In totaal werden 600 stuks besteld. Een super geslaagde actie waar ook eigengemaakte advocaat en snoeprollen werden verkocht. De opbrengst was € 971,58.

Daarnaast organiseerde werkgroep Ouddorp 30 maart jl. een fleurige tulpenactie. Ze verkochten 200 bossen gemengde tulpen. Lijnie Hoek wilde weer belangeloos advocaat voor ons maken. Fijn dat ze dat wil doen en ook zo een steentje bijdraagt aan de zorg voor kinderen in Malawi. Deze actie heeft € 800 opgebracht. We danken eenieder voor de steun, maar bovenal de Heere dat Hij het werk wil zegenen.



ECHTELD

Familiedag

Hartelijk dank voor uw warme betrokkenheid tijdens de familiedag 30 maart jl. in Echteld. Wat waren er veel bezoekers en de opbrengst is om stil van te worden. De dag in De Duikenburg bood veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te horen van het werk in Malawi. Ook de vele kramen werden goed bezocht. Voor de kinderen was de offroad-baan een belevenis en er werd fijn geknutseld.

Met de opbrengst van maar liefst € 150.000 hebben we veel kinderbijbelboekjes van Laura Zwoferink kunnen drukken. Inmiddels is de container onderweg naar Malawi.



EDE

Jubileum ASAV

13 april was er een open dag bij ASAV hef- en hijstechniek B.V. in Ede, in verband met het 25-jarig bestaan van het bedrijf. ASAV heeft de giften ter gelegenheid van het jubileum bestemd voor Stichting Timotheos. Op de open dag was door Werkgroep Ede een informatiestand ingericht. In totaal hebben we het prachtige bedrag van € 10.000 mogen ontvangen!

ALBLASSERDAM

Tompoucenactie

Koningsdag en oranje tompoucen horen bij elkaar. Ook in de Alblasserwaard! Dus kon men bij werkgroep Alblasserdam tompoucen bestellen die vóór 10.00 uur gratis bezorgd werden. In samenwerking met bakkerij Stam en bakker Casteleijn leverde dit bijna € 1.700 op!

MALAWI

Timotheos fietsen

Een aantal kinderen uit het programma woont te ver weg om elke dag lopend naar school te kunnen komen. Omdat we het belangrijk vinden dat deze kinderen wel elke dag naar school komen, hebben we 13 fietsen aangeschaft. Van Laar Reklame uit Barneveld heeft voor stickers met het Timotheos logo gezorgd. Dank daarvoor! Zie ook pagina 19.

URK

Urkerdag

Tijdens de Urkerdag op 18 mei verkocht werkgroep Urk heerlijke vis. De prachtige opbrengst van deze dag was maar liefst € 4.211,80!



BARNEVELD - FRAANJESCHOOL

Microkrediet

Een aantal leerlingen van groep 7 van de Fraanjeschool koos ervoor om de opbrengst van hun microkredieten te besteden voor Timotheos. Groep A haalde € 455 op en groep B € 497,50. Wat een mooi resultaat!



Sponsors gezocht!

Herinnert u zich Aubrey nog? In het vorige magazine stond hij op de grote foto midden in het magazine. Samen met zijn moeder en zus, voor hun huisje. We zoeken nog sponsors voor Aubrey en andere kinderen.

Meldt u zich aan als sponsor van een (wees)kind voor € 20 per maand? Dat kan via onze website of scan de QR-code.



DOOR ARINDA VOS-ENGBERTS

Seizoenen



Beste jongens en meisjes,

Heb je wel eens goed naar buiten gekeken? Wat zie je dan? Juist! De seizoenen veranderen. Wat wonderlijk is alles toch geschapen, vind je ook niet? Waar je ook bent ter wereld, of het nu in Malawi of in Nederland is, overal zie je Gods grootheid in de schepping. Denk daar maar eens aan als je buiten loopt en je verwonderd bent over alles wat je ziet. Vraag maar veel, voor jezelf en voor de kinderen in Malawi, of die grote Schepper ook in je hart wil komen wonen. Dan ben je pas echt gelukkig.

Groetjes,
Arinda

Wat fijn dat er zoveel kinderen hebben meegedaan met het maken van de kleurplaat of de puzzels. Doe je deze keer ook weer mee?

Anne-Ruth Hardeman (9) uit Lunteren, Emmaly Verwoerd (3) uit Lunteren, Rebecca (11), Loïse (9), Lucas (7) en Boas (4) van Vliet uit Barneveld, Naomi Jansen (7) uit Ede maakten de puzzels en/of kleurplaten uit ons vorige magazine.



Je ziet 3 verschillende groepen staan:

3 tot en met 6 jaar, 7 tot en met 9 jaar

en 10 tot en met 12 jaar. Elke groep krijgt

een andere opdracht. Voor elke opdracht

die je inlevert, kun je 15 punten verdienen.

Stuur een e-mailtje met de kleurplaat

of de oplossing van jouw opdracht naar

jeugdpagina@timotheos.nl, waarbij je je

naam, leeftijd en adres vermeldt. De punten

worden bijgehouden en zodra jij 100 punten

hebt behaald, krijg je wat leuks thuisgestuurd.

Stuur je ook een pasfoto mee? Misschien zie

jij jezelf dan wel in het volgende nummer!

10-12 JAAR

Opdracht

Hieronder zie je verschillende cijfers staan. Elk cijfer staat voor een letter van het alfabet. 1 = a, 2 = b, 3 = c, ..., 25 = ij, 26 = z.

Inleveren

Als je de juiste letter bij het cijfer neerzet, krijg je als uitkomst een zin uit Psalm 74:16 berijmd.

5	12	11	10	1	1	18	19	5	9	26	15	5	14
8	5	2	20	7	25	20	15	20	19	20	1	14	4
7	5	2	18	1	3	8	20						

7-9 JAAR

Opdracht

Zoek Psalm 74:16 berijmd op in je psalmboek. De zinnen van dit psalmvers zijn opgedeeld. Trek lijntjes, zodat je weer de goede zinnen bij elkaar hebt.

Inleveren

Het hele psalmvers.

- De dag is d'Uw ●
- Gij schiept het licht ●
- Door U is d'aard ●
- Elk jaarseizoen hebt Gij ●
- Gesteld in juiste palen ●
- Ook vormdet Gij den nacht ●
- Tot stand gebracht ●
- De zon met gloed en stralen. ●



3-6 JAAR

Opdracht

Kleur de kleurplaat op zijn mooist in.

Inleveren

Een foto van de kleurplaat.

Prikbord

Verkooppunten

Kaarten: Woudenberg, Lunteren, Ede, Staphorst
Postzegels: Ede
Kruiden: Staphorst
Winkeltje Chifundo: Edeveen



Woont u in de Bommelerwaard?

Bestel uw taarten bij Timo's bakery! Scan de QR code voor informatie en bestellen.



Zie voor meer informatie
www.timotheos.nl/verkooppunten

Post naar uw sponsorkind?

Een brief, kaart of foto van hun sponsor doet de kinderen goed! Stuur u ook 1 keer per jaar post naar uw sponsorkind? Stuur de gefrankeerde post naar: Sponsorpost Timotheos, Postbus 201, 3770 AE Barneveld. Vermeld in de linkerbovenhoek de naam en het nummer van uw sponsorkind en of de post in Nederlands of Engels is geschreven. Zie ook: timotheos.nl/sponsorpost.

Sponsorpost Timotheos
Postbus 201, 3770 AE Barneveld



Weer veel kinderen blij gemaakt met post van hun sponsor!



Stuur eens een kaartje naar onze veldwerkers

Timotheos Foundation
(naam veldwerker)
P.O. Box 30221
Chichiri, Blantyre 3, Malawi
Central Africa

Schenken en nalaten

Het is mogelijk om Stichting Timotheos langere tijd (minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag) te ondersteunen door middel van een overeenkomst periodieke gift in geld. Hiermee verkrijgt u extra belastingvoordeel. Wilt u Stichting Timotheos opnemen in uw testament of nalatenschap, dan dient u contact op te nemen met uw notaris. Zie voor meer informatie www.timotheos.nl.

Voorlichting

Wilt u voorlichting over het werk dat in Malawi gedaan wordt onder (wees)kinderen en scholieren? Graag vertellen we ons verhaal aan een schoolklas, op een jeugdavond of anderszins.

Bel voor meer informatie: **Gerda van Arnhem, voorlichter Stichting Timotheos, 06-39448963.**

Lesbrieven voor scholen

Maak kennis met onze interactieve lesbrieven en leer uw leerlingen van alles over het leven van hun leeftijdgenoten in Malawi. Stuur een e-mail naar voorlichting@timotheos.nl voor meer informatie.

Spreekbeurt door kinderen

Wil jij een spreekbeurt doen over Timotheos? Stuur een e-mail naar voorlichting@timotheos.nl. Wij geven je graag informatie en leuke ideeën!



AGENDA



Zaterdag 29 juni 2024
Afrikamarkt op Urk



Donderdag 25 juli 2024
Fietstocht Ouddorp



Zaterdag 24 augustus 2024
Zomermarkt en fietstocht Werkgroep Ede

Voor alle data geldt D.V.
Zie voor meer informatie
www.timotheos.nl

