



*Als de grond
onder je voeten
vaster wordt*



VAKANTIEBIJBELWEKEN IN BEELD

STAPPEN IN MALAWI

VINCENT: VAN LEERLING NAAR LEERKRACHT



- 3 **Meditatie**
- 5 **Van het bestuur**
Hulp en hoop
- 6 **Thema-artikel**
Vincent: van leerling naar leerkracht
- 9 **In gesprek met Bart Lodder**
Geslaagd?
- 11 **Uit het werkveld**
Vakantiebijbelweken op de kinderczorgcentra
- 12 **Themaposter**
- 14 **Uit het werkveld**
Stappen in Malawi
- 17 **Financiën**
Geef ons heden ons dagelijks brood?
- 19 **Fotoverslag**
Een ervaring om nooit te vergeten
- 20 **Actueel**
- 22 **Voor onze kinderen**
Vast en zeker
- 24 **Prikbord**
Agenda en algemene informatie

Colofon

Timotheos Magazine is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation. We willen de Malawiërs helpen de armoedespiraal te doorbreken én hen in aanraking brengen met het Evangelie. De sleutel hiertoe is onderwijs. Onderwijs dat we op eigen scholen aan Malawische kinderen geven, of dat we financieel haalbaar maken voor hen. En waar we ook zijn, we verlenen de broodnodige zorg én brengen het Evangelie.

Raad van Bestuur

Dhr. C. Bosch, Mw. J.G. Bos-Klaassen

Raad van Toezicht

Dhr. C. van Burg, Dhr. P.W. Nobel, Dhr. S.P.P.M. Soons, Ds. M. van Sligtenhorst

Secretariaat

Mw. M. van Rossum-van den Berg, secretariaat@timotheos.nl

Redactie

Mw. G. van Arnhem-Gerritsen, Mw. M. van Rossum-van den Berg, Mw. J.G. Bos-Klaassen (eindredacteur)

Sponsoring

sponsoring@timotheos.nl

Donateursadministratie

Voor het doorgeven van alle wijzigingen waaronder verhuizing, overlijden, bankrekening kunt u e-mailen naar donateur@timotheos.nl

Voorlichting

voorlichting@timotheos.nl

Bankgegevens

IBAN NL57 RABO 0161 4855 02
Kvk 53445392

Beelden o.a. Leneke Lodder-Boender

Vormgeving Spankracht Ontwerpers

DOOR DS. C.J.P. VAN DER BAS, RIDDERKERK



Spreuken 11:24

Er is één, die uitstrooit, denwelken nog meer toegedaan wordt; en één die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek.

Vrijgevigheid

Salomo heeft aan het begin van zijn koningschap gebeden om wijsheid. God de HEERE heeft hem genadig wijsheid vergund, meer dan welk ander mens ook. Dat komt tot uiting in de rechtspraak die hij uitoefent, in de manier waarop hij het volk Israël bestuurt. Het is ook af te lezen uit de geschriften die deel zijn geworden van de canon van de Bijbel.

Een van de dingen die oplichten uit het Bijbelboek Spreuken is wijsheid in het omgaan met geld en goed. Salomo schrijft dat het wijs is om uit te strooien van het goede dat we ontvangen van de HEERE.

Gaan we dit tekstvers na, dan is het óf uitstrooien óf meer inhouden dan rechtvaardig is. Uitstrooien betekent dus niet verkwisten, maar royaal geven aan hen die het echt nodig hebben. Op die manier zijn we goede rentmeesters over dat wat van Heere is. Al de aard en al wat zich beweegt en leeft is het wettig eigendom van de HEERE, Psalm 24. Eenmaal zal ieder mens verantwoording moeten afleggen van zijn gebruik van alles wat hem is toevertrouwd. Daarmee raken we aan de algemene orde van de door God geschapen wereld.

Maar, koning Salomo weet van meer. In de voorgaande hoofdstukken 8 en 9 heeft hij geschreven over de eeuwige Wijsheid. Die hoofdstukken richten ons hoofd en hart op de Zoon van God. Gods Zoon heeft Zichzelf vernietigd, schrijft Paulus in Filippiëzen 2. Hij was aan God de Vader gelijk,

maar Hij vernederde Zichzelf: Hij werd gevonden in de gedaante van een mens. Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood van het kruis.

Dezelfde apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 8 over de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

Wie door Gods Woord en Geest de rijkdom van die onverdiende gave van de Heere Jezus Christus in verslagenheid en geloof heeft ontvangen, zal iets van Zijn gestalte gaan weerspiegelen.

God de HEERE wordt van het uitdelen niet minder en van het weggeven niet armer.

Er is een oude spreuk: God de HEERE wordt van het uitdelen niet minder en van het weggeven niet armer. Door Zijn Zoon niet te sparen, maar Hem voor ons allen over te geven. En, door de Heilige Geest niet met mate uit te storten, wordt Zijn huis vol. Hij volvoert er Zijn raad mee.

Iedere zondaar, die uit de volheid van Christus genade heeft ontvangen, wordt van het uitstrooien al evenmin minder. Terwijl onrechtvaardig geld onthouden aan anderen lijdt tot gebrek. Is het niet financieel, dan in ieder geval geestelijk...



7zitter.nl

Auto's met meerdere zitplaatsen
 We hebben onder het label **7zitter.nl** een ruime voorraad auto's met meer dan **6 zitplaatsen**. U bent van harte welkom om te komen kijken en vergelijken!

Welkom in onze werkplaats voor:
 APK-keuringen, onderhoud, reparatie, storingsdiagnose, gratis vervangend vervoer, accessoires, uitlijnen, lease, schadeherstel, ADAS kalibratie

Geeft Goede Garantie
 Zoekt u een **betrouwbare gebruikte auto**? We hebben keuze uit ruim 100 jonge gebruikte auto's en **lichte bestelwagens**. Daarnaast is het ook mogelijk een auto naar wens te **importeren**. Wij **garanderen kwaliteit** en een gunstige prijs.

G.Geurtsen GARAGE

Garage G. Geurtsen en 7zitter.nl zijn beide onderdeel van Geurtsen Groep.

Klompersteeg 19 | Veenendaal | 0318 - 51 5400 | 7zitter.nl | garagegeurtsen.nl

Gods Woord wereldwijd verspreid



Uw gift is van harte welkom!

Ons rekeningnummer is:
NL96 RABO 0129 4451 18
 t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting
 gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/

Nijverheidstraat 21 Leerdam | gbs.nl

GEREFORMEERDE BIJBELSTICHTING



LODDER®

KEUKENS

ANTHONIE FOKKERSTRAAT 16 | BARNEVELD | LODDERKEUKENS.NL

Russcher



Kraanverhuur | Grondverzet | Transport | Rijplaten | Betonplaten

Hulp en hoop



Het thema van dit magazine gaat over 'vastere grond onder je voeten'. Nu kunnen we aan dit thema in Nederland en in Malawi veel verschillende betekenissen geven. We hopen jullie mee te nemen in de verhalen in dit magazine, vanuit de beleving in Malawi, wat 'vastere grond onder je voeten' is. Maar, hoe bekijken wij als Nederlanders dit thema vanuit ons dagelijks én geestelijk leven?

Vanuit Malawi

Wij proberen u vaak een beeld te schetsen van hoe het dagelijks leven in Malawi eruit ziet. Dat is eigenlijk onmogelijk, want gebrek aan voedsel voor langere tijd, zoals op dit moment de situatie in Malawi is, is voor ons niet voor te stellen. Stel dat wij inwoners van Malawi zouden ontvangen in onze woningen. Voor een Malawiër is zo'n rijkdom net zo goed niet voor te stellen. In één ding is geen onderscheid, want in geestelijk opzicht hebben wij allemaal, arm of rijk, die Enige Vaste Rots onder onze voeten nodig én dat verbindt ons dan weer met onze naasten in Malawi.

Onze veldwerkers

In Malawi is per 1 september gestart met het nieuwe organisatie-model. Er heeft een interne verschuiving plaatsgevonden en een aantal mensen hebben een nieuwe functie gekregen. Het kost veel tijd en energie om het werk goed over te dragen. Janneke Duerink heeft, op advies van het team in Malawi en ons als bestuur in Nederland, gesolliciteerd op de functie van Manager Operations. We zijn blij u te kunnen meedelen dat zij op deze positie is aangenomen. Ze kan vanuit deze functie goede ondersteuning bieden aan het managementteam in Malawi. Besloten is om alle onderhoudswerkzaamheden op de kindercentra te verrichten vanuit een andere entiteit, waar Florus Duerink per 1 september is begonnen als medewerker en zijn expertise breed kan inzetten.

Bep Klok mag haar werkzaamheden weer grotendeels uitvoeren. Ze doet haar werk met veel bewogenheid en is nauw betrokken bij de onder-

steuning van de moeders en/of verzorgers van de kinderen op de kindercentra om opvoedingslessen te verzorgen. Tegelijkertijd moet ze ervoor zorgen om op tijd rust te nemen, omdat het leven in Malawi veel energie vraagt.

Bart en Leneke Lodder zijn op dit moment met hun dochtertje op verlof in Nederland. Er heeft inmiddels een presentatie plaatsgevonden in Gouda en er hoopt een ondernemersbijeenkomst te zijn in Staphorst. We hopen dat ze ook een goede tijd mogen hebben met hun families en vrienden.

Vanuit Nederland

In Nederland hebben er veel activiteiten plaatsgevonden, onder andere georganiseerd door de werkgroepen. Het blijft bijzonder om zoveel vrijwillige betrokkenheid te zien om bij te dragen aan goed onderwijs, evangelisatie en zorg op onze scholen.

In Malawi hebben veel enthousiaste jongeren met de vakantiebijbelwerken de vakantieperiode van de kinderen op de centra een mooie invulling gegeven. Vanaf deze plaats willen wij ook deze jonge vrijwilligers hartelijk dank zeggen!



Vincent: van leerling naar leerkracht

Herkent u dat gevoel? U loopt op een modderig stuk zand of op het strand langs de zee. Uw voeten zakken steeds dieper weg in het natte zand. Tot u een stukje verder vastere grond onder uw voeten voelt. Zo is het ook voor veel van onze kinderen en jongeren in Malawi. Gezinnen die steeds dieper wegzakken in armoede. Totdat er hulp komt en de grond onder hun voeten langzamerhand iets vaster wordt. Op weg naar vaste grond onder de voeten.



Vincent wijst vanaf de school zijn home village aan

Als de grond onder je voeten vaster wordt

Zo was het ook voor Vincent Kachere (24). Ruim tien jaar geleden stroomde hij als een van de eerste jongeren ons programma in, inmiddels staat hij zelf als leerkracht voor de klas. Eerst afhankelijk van de hulp van Timotheos, nu uitgegroeid tot een zelfstandige jongeman die zelf in zijn eigen levensonderhoud voorziet en bijdraagt aan het onderhoud van zijn moeder, broertje en zusjes. 'Het kleine dat ik nu ontvang, dat delen we. Soms kopen we wat, zoals kleren.' We spreken Vincent op ons kindercareercentrum in Mbulumbuzi, de plek waar hij ooit zelf naar het dagcentrum ging en nu lesgeeft. Een nette, rustige jongen, die bedachtzaam zijn woorden in de mond neemt.

Het moment dat Timotheos in beeld komt, herinnert hij zich nog goed. 'Ik zat in klas 7 op de overheids-basisschool in Mbulumbuzi. Het was een moeilijke situatie voor ons. Mijn moeder stond er alleen voor en ze had niet het geld om voor mij en mijn broertje en zusjes te zorgen. En zeker niet om schoolmaterialen te kopen.' Eerder betaalde de overheid dit, maar die besloot daarmee te stoppen.

Een speciaal moment

'Toen we in het Timotheos programma kwamen, kon ik na schooltijd elke dag terecht op het dagcentrum. In die tijd had Timotheos nog geen eigen basisscholen. Op het dagcentrum kregen we eten, Bijbelonderwijs en spullen zoals een matras, schriften en andere leermaterialen.'

Op de vraag welk moment hem het meest is bijgebleven uit die periode antwoordt hij: 'Eén speciaal moment?' Lachend: 'Er zijn er veel meer, veel meer... Maar ik denk toen ik slaagde voor

de basisschool en we met Bep en enkele leerkrachten naar een wildpark in Chikwawa gingen. Daar zagen we een antilope en een buffel en bezochten we verschillende plekken. Dat was echt een stimulans.'

Moeilijke tijd op het VO

De middelbare schoolperiode van Vincent verliep niet zonder slag of stoot. 'We woonden daar achter de bergen. Vanaf daar liep ik naar school. Ik was moe als ik daar aankwam, want thuis hadden we geen ontbijt. De kwaliteit van het onderwijs was er niet goed. Daarom heeft Timotheos ons overgeplaatst naar een andere voortgezet onderwijsschool. We kregen daar veel meer vakken en lessen op een dag, waardoor we meer leerden en meer kennis kregen. En Timotheos betaalde bijlessen.'

Van verpleger naar leerkracht

Opnieuw volgt echter tegenslag. 'Vooral klas 4 was moeilijk. Mijn droom was om verpleger te worden. Maar het coronavi-

Vincent en zijn gezin voor hun huis



rus zorgde ervoor dat onze cijfers slecht waren. De meeste scholen waren dicht, dus ik leerde niets. Toen de overheid examens aankondigde, moesten we zonder dat we geleerd hadden examens maken. Ik ben wel geslaagd, alleen mijn cijfers waren niet hoog genoeg om mijn droom om verpleger te worden te behalen.

Toen besloot ik om leerkracht te worden. Onder andere omdat ik een leerkracht ken die tot vandaag de dag mijn mentor is. Ik wil graag zoals hem zijn. Daarnaast vormt onderwijsgeven de basis voor veel dingen. Zo vertelde mijn mentor dat sommige bestuurders van ons land vroeger leerkracht waren. Ik heb ambities om mij nog verder te ontwikkelen.



Vincent aan het werk

Basisonderwijs in Malawi

- Malawi heeft ruim 19 miljoen inwoners, waarvan circa 24% bestaat uit jongeren in de middelbare schoolleeftijd (10-19 jaar).
- Malawi kent een 8-4-4 onderwijssysteem: 8 jaar basisonderwijs, 4 jaar voortgezet onderwijs (gesplitst in lager en hoger voortgezet onderwijs) en 4 jaar vervolgonderwijs.
- De kosten voor het voortgezet en vervolgonderwijs, zoals schoolgeld, examengeld en verblijfskosten, zijn voor veel families in Malawi onbetaalbaar.
- De kwaliteit van het voortgezet onderwijs ligt laag. Veel leerkrachten hebben geen voortgezet onderwijs lesbevoegdheid en vaak zijn er te weinig lesboeken en leermaterialen.
- Het voltooiingspercentage van het basisonderwijs ligt op 33%, van het lager voortgezet onderwijs op 23% en van het hoger voortgezet onderwijs op slechts 15%. Voor de allerarmste kinderen liggen deze percentages nog veel lager.
- Binnen Timotheos ontvangen kinderen via het vervolgonderwijsfonds en het sponsorprogramma onderwijs, evangelisatie en zorg. Leerlingen krijgen les op de kwalitatief betere scholen en verblijven hier vaak tijdens de schoolperiode. Op school krijgen ze eten en op zaterdag catechisatie. Na het voortgezet onderwijs kunnen ze doorstromen naar het vervolgonderwijs om zo de kans op een baan, en in de toekomst een zelfstandig bestaan, te vergroten.

Meer informatie

- ▶ timotheos.nl/vervolgonderwijs
- ▶ timotheos.nl/sponsorprogramma



Neem een kijkje bij meester Vincent in de klas
youtu.be/KE8ZLfqHTKs



Vincent luidt de schoolbel



Dus toen heb ik overleg gehad met de bursary officer van Timotheos. Zij heeft mij geholpen om een plekje te krijgen op de pabo. En nu drie jaar later ben ik hier en tot vandaag de dag vind ik het leuk om les te geven.'

Het boek over Ninja

Dat hij met passie lesgeeft, blijkt wel als hij erover vertelt. Wat hij het liefst geeft? Vakken zoals biologie en andere mensgerichte vakken, zoals Bijbelkennis. 'Een belangrijk vak, want God is de basis van alles, wij behoren Hem toe en daarom is het belangrijk om de kinderen te leren en te onderwijzen over God.'

Daarnaast houd ik van lezen en vertellen. Eén verhaal vertel ik vaak aan de kinderen, dat gaat over een weesmeisje, Ninja heet ze. Ninja had net als mij en veel kinderen hier te maken met moeilijke uitdagingen in haar leven. Ze werd erg slecht behandeld door haar verzorgers. Een les voor ons om dat niet te doen, want je weet niet hoe morgen eruitziet. Ondanks haar moeilijke leven is ze verpleegster geworden. Haar leven was moeilijk, maar eindigde succesvol. Dat geef ik de leerlingen ook mee.'

Vastere grond: op eigen benen

Niet alleen Ninja, maar ook Vincent zelf staat inmiddels op eigen benen. Hij is getrouwd met Maifa. Samen hebben ze een dochtertje Holiness van net twee maanden.

'Dat ik deel uit mocht maken van het Timotheos programma, is een kans die ik niet als vanzelfsprekend zie. Als ik het vergelijk met mijn vrienden met wie ik ooit op de basisschool begon... De meesten zijn gestopt met school, gezakt of van school gestuurd. Sommigen kregen de kans om verder te leren, waaronder ik. Dankzij Timotheos ontving ik de middelen die ik nodig had om te leren. Dit zorgde voor verandering in mijn leven, ook geestelijk. Zo kan ik nu bijvoorbeeld lezen tijdens de kerkdiensten.'

In gesprek met Bart Lodder

DOOR MATHILDE COMPAGNER



Geslaagd?

Misschien deed je het afgelopen jaar wel examen en voelt het wachten op de uitslag al lang geleden. Onze scholieren die begin juli examens deden, wachten nog vol spanning op de uitslag. Waar dit in Nederland binnen enkele weken bekend is, duurt dit in Malawi bijna vijf maanden. Met Bart Lodder spreken we over de voortgezet onderwijs examens en het belang van een diploma om vastere grond onder de voeten te krijgen.

Hoe zie je de uitslagen tegemoet?

Ik heb wel vertrouwen in een goede uitslag. Onze leerlingen zitten op kwalitatief goede scholen. Al is de daadwerkelijke uitslag elk jaar toch weer even spannend.

Wat als de uitslag binnen is?

Na de uitslag hebben we met elke scholier een adviesgesprek. Wat wil je worden? Wat zijn je wensen? Past dat bij je cijfers? Je mag óf één keer herkansen voor betere cijfers óf een aanvraag indienen voor een vervolgopleiding. Wij zijn bereid om voor twee opleidingen het inschrijfgeld te betalen. Als je niet aangenomen wordt, en die kans is best groot, dan mag je niet alsnog besluiten om te herkansen. Zo stimuleren we ze om een bewuste en realistische keuze te maken.

Dit zijn mooie, maar soms ook confronterende gesprekken. Bijvoorbeeld

als een jongen arts wil worden, terwijl dat helemaal niet realistisch is qua resultaten, ook niet als hij zou herkansen. De mindset is zo gericht op de universiteit. Vakonderwijs wordt ondergewaardeerd, terwijl dat vaak beter past. Jongeren krijgen nauwelijks loopbaanbegeleiding. Daarom willen we op onze DLCA-school daar extra in investeren.

In hoeverre draagt het voortgezet onderwijs bij aan vastere grond onder de voeten?

Het vergroot de kans op het vinden van een baan. Een baan vinden is al heel moeilijk, laat staan zonder opleiding. Naast onderwijs, horen ze Gods Woord en bieden we een stukje levenszekerheid tijdens hun opleiding. Vaak wonen scholieren op het schoolterrein, krijgen ze eten en indien nodig, zorg.

Tegelijkertijd is er best een groep scholieren die tussentijds uitvalt of het examen niet haalt. Wat motiveert jou om je voor deze jongeren te blijven inzetten?

Helpen doen we omdat het Gods wil is. Je hebt jongeren die het diploma nooit halen, jongeren die het wel halen maar geen baan vinden, en jongeren die het wel halen en een baan vinden. Die laatste groep is het kleinst. Wij denken dan misschien dat we het 'einddoel' niet gehaald hebben. Maar daarmee verandert Gods wil niet! In de gelijkenis van de landman lezen we hoe hij al drie jaren geen vrucht zag, maar er nog één jaar toegevoegd wordt om mest te leggen (Lukas 13). Zo worden ook met deze voortgezet onderwijs periode jaren 'toegevoegd' waarin onze scholieren het Evangelie mogen horen.



De specialist in dak- en wandbeplating

Nieuwsgierig en meer weten over onze projecten?

Scan de QR-code voor meer informatie.



Akkerbouwbedrijf Veenink | Zwolle



0318 461551
info@hardeman-vanharten.nl
www.hardeman-vanharten.nl

Hardeman | van Harten
Dak & wandbeplating

Hallo!

Verkoper Binnendienst

Mijn naam is Johan en ik werk als verkoper bij Van Vulpen. Bij het maken van voedsel komen restanten vrij. Daar ga ik, samen met mijn collega's bij Van Vulpen, graag mee aan de slag. We geven ze een nieuwe bestemming. Zo creëren we waarde. Goed voor iedereen. Doe je met ons mee?

Een bron van waarde. Van Vulpen.

Scan! voor meer informatie



& solliciteren

Meelbawel 4 | Tiel
T 0344 722 780
info@bronvanwaarde.nl

VAN VULPEN
BRON VAN WAARDE

bronvanwaarde.nl



PAK DE REGIE OVER JE ENERGIE.



VOOR ADVIES OP MAAT
GA NAAR WWW.KIWATT.NL

KIWATT Always On.

Uit het werkveld

DOOR BEP KLOK



Vakantiebijbelweken op de kindercentra

De afgelopen weken was het een gezellige drukte bij ons op de compound in Mapanga. Eind juli kwam er een groep van tien vrijwilligers uit Canada en Noord Amerika om de vakantiebijbelweken bij ons op de kindercentra te organiseren. En in augustus volgde de groep uit Nederland.

Afwisseling

Op 9 augustus arriveerden er een groep van tien vrijwilligers uit Nederland om hetzelfde te doen op de andere kindercentra. Op pagina 18 en 19 een fotoverslag. Graag vertel ik u er meer over.

Onze kinderen hebben nu zeven weken schoolvakantie. Voor de meeste kinderen betekent dit zeven weken thuis blijven. Daarom is zo'n vakantiebijbelweek een welkome afwisseling in hun toch wel saaie vakantie.

In de morgen vertelden de vrijwilligers een Bijbelverhaal aan de jonge kinderen. Daarna gingen de kinderen naar de klaslokalen om een kleurplaat te kleuren. Dat is op zich al iets heel bijzonder voor hen. De vrijwilligers hadden stiften meegebracht! De

meeste kinderen deden heel goed hun best om de kleurplaat zo mooi mogelijk te maken.

Spelletjes

En toen begonnen de spelletjes. Touwtrekken, zaklopen, trefbal, volleybal, voetbal, bingo en nog veel meer. De kinderen vonden het geweldig! En het personeel van het centrum niet minder. Tenslotte kregen de kinderen allemaal een zakje chips en een beker aanmaaklimonade.

's Middags was hetzelfde programma er voor de oudere kinderen. Elke morgen werden de vrijwilligers met gejuich begroet. Wat een blijdschap op de gezichtjes van de kinderen! Weer een nieuwe dag met een Bijbelverhaal en leuke activiteiten. Aan het einde van de week moesten ze helaas weer afscheid nemen. Het

deed toch best wel heel veel met de vrijwilligers om de kinderen en het personeel, waar je in die week een band mee hebt opgebouwd, weer te verlaten. Bepaalde kinderen nemen ze mee in hun hart. Dat meisje met haar gescheurde jurk, dat haar lichaam maar amper bedekte, die jongen met die dikke buik en dunne armpjes, die ogen van sommige kinderen die niet meer kunnen stralen zoals bij de andere kinderen... Wat een leed gaat er schuil in die jonge levens. Dan voelen ze dat zij dit niet kunnen oplossen met een vakantiebijbelweek.

Uitkomst

Er is er maar Eén die alle moeite en het verdriet van deze kinderen kent en ziet. En Hij kan ook alleen maar echt hulp en uitkomst geven.

Ik hoop dat deze vakantiebijbelweken gezegend mogen worden voor de kinderen, maar ook voor de vrijwilligers. Dat ze mogen zien wat een voorrecht het is om op te groeien in een christelijk gezin en in een welvarend land. Wat een verantwoordelijkheid ook als we zoveel van de Heere hebben ontvangen en al deze weldaden ons niet tot bekering leiden!

'Hoe zullen wij ontvliden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?' Hebreëen 2:3



Verlichting

Zeven jaar was hij,
toen zijn vader wegging.
Toen stond ze er alleen voor.

Zonder een baan
waren de dagen moeilijk.
Hoe kon ze haar jongen
een toekomst geven?

Nu staat hij naast haar.
Haar zoon, inmiddels een man.
Een meester.
Een vader.

Hij mocht naar school.
Nu heeft hij een baan.
Dat geeft haar gezin
een beter bestaan.

En zij?
Zij verkoopt hout op de markt.
Het gewicht is misschien zwaar,
maar de last een stukje lichter.

Door Leneke Lodder-Boender



Stappen in Malawi



Kleine kinderen zetten kleine stapjes, grote mensen zetten grotere stappen. Iedereen heeft weleens het gevoel dat alles meezit en er forse stappen gezet kunnen worden. En de grond onder je voeten vaster wordt. Maar ook iedereen zal het gevoel herkennen dat het soms lijkt alsof je geen stap verder komt. Of: stapje voor stapje. In Malawi zeggen ze dan: 'Pang'ono, pang'ono'.



Inmiddels mogen we alweer bijna tien maanden werkzaam zijn in Malawi. Regelmatig krijgen we de vraag: 'Ben je al een beetje gewend in Malawi?' Eerlijk gezegd voelde het voor ons niet alsof we erg moesten wennen. We hadden immers al vaker onze voetstappen gezet in dit land en dat voelde altijd goed. Het verschil is nu wel dat je niet even terug kunt. Even je familie weer zien. Bijpraten met vrienden. Of lekker wandelen in de bossen bij Stroe.

Binnen en buiten

We proberen nu in Malawi wat stappen te zetten. Florus zet heel wat fysieke stappen. Hij zit weinig op kantoor, maar is regelmatig op de centra te vinden. Om renovatieklussen te begeleiden bijvoorbeeld. Of om een opname te doen van werkzaamheden met de aannemer. Om toezicht te houden op het boren van een nieuwe waterpomp. Om nieuw geleverde speeltoestellen voor de kinderen te inspecteren. Om onderdelen in te kopen in de stad. Om.... teveel om op te noemen.

Soms zit het mee, soms tegen. Op het gebied van onderhoud kunnen er flinke stappen worden gezet. Maar om uit de 'brandweermodus' te komen en over te gaan op meer preventief onderhoud? Dat lijkt voor nu nog een stap te ver. Pang'ono, pang'ono.

Het werk van Janneke is wat minder direct zichtbaar en meer op de achtergrond. Voor het invoeren van een gewijzigde organisatiestructuur zet je niet zozeer fysieke stappen. Maar het is wel een grote stap voor de organisatie. Per 1 september is de gewijzigde structuur in werking getreden. Een aantal functies is vervallen en er zijn nieuwe functies gekomen. De meeste vacatures konden intern



worden opgevuld. Na een eerste sollicitatieronde bleven er nog enkele vacatures over in Malawi.

Nieuwe vragen

Janneke is gevraagd om op één van deze vacatures te solliciteren. Tjaa, dat leverde voor ons weer nieuwe vragen op. Moeten/mogen we hierop ingaan? Wat betekent dit voor de periode dat we hier zijn? Wat betekent dit voor het werk in Nederland, onze families, vrienden, ons huis, de kerk etc., etc.? Lang verhaal kort: we hebben gemeend dat het goed is om hierop in te gaan. Janneke heeft gesolliciteerd en is benoemd in de functie van Manager Operations. In het Nederlands: Operationeel manager. Het betekent in het kort het ondersteunen van de General Manager, het aansturen van de dagelijkse gang van zaken en het zorgdragen voor de communicatie. Menselijkerwijs gesproken betekent dit dat de periode in Malawi geen 1,5 jaar zal zijn, maar langer. Een grote stap...

Gedetacheerd

Voor Florus is er ook een belangrijke wijziging van toepassing. Timotheos heeft recent besloten om in Malawi alle bouw- en onderhoudsprojecten uit te besteden aan een andere stichting: Foundation to Build. Deze Stichting

wordt geleid door de Nederlander Eric de Ruiters die al ruim 20 jaar bouwprojecten uitvoert in verschillende Afrikaanse landen. Vanaf 1 september is Florus in dienst getreden bij deze Stichting, vanwaar uit hij het onderhoud voor Timotheos blijft coördineren. Hij blijft verbonden aan Timotheos Nederland, net als Bart, Bep en Janneke, maar wordt vandaaruit gedetacheerd naar Foundation to Build in plaats van naar Timotheos Foundation Malawi. Inhoudelijk verandert er aan zijn werk niet veel, maar de setting wijzigt wel. Een flinke stap....

Dan worden er pas échte stappen gezet.

Geen stap zonder God

Maar uiteindelijk kunnen we vanuit onszelf helemaal geen stappen zetten. Geen grote, geen kleine. We hebben de Heere zo nodig bij alles wat we doen. En dat geldt zowel in Nederland als in Malawi. Als Hij het werk achtervolgt met Zijn zegen, is er vaste grond onder onze voeten. En onder dat van de kinderen voor wie we het werk doen. Dan worden er pas échte stappen gezet.

Trouwen!

- Grote voorraad trouwcostuums van de merken Torino, Wilvorst, Formens e.d.
- Italiaanse maatcostuums naar eigen smaak samen te stellen met o.a. stoffen van Drago, Loro Piana, Vitale Barberis en meer
- Ruime collectie schoenen van Greve en Magnanni



HEEREN
VAN
OPHEUSDEN

Avondafspraak
mogelijk
•
Goede
parkeergelegenheid
•
Centraal gelegen
in het land

HEEREN VAN OPHEUSDEN • BURGEMEESTER LODDERSTRAAT 38 • OPHEUSDEN • 0488 429690 • WWW.HEERENVANOPHEUSDEN.NL

Ondernemersavond in Staphorst

Thema: 'Vaste grond onder je voeten'

D.V. donderdag 10 oktober

Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
Locatie: Van der Sluis Transport
Esakker 1 in Staphorst
Programma: - Welkomstwoord
- Presentatie veldwerker Bart Lodder
- Vragenronde
- Informeel samenzijn met hapje en drankje

Aanmelden?

[timotheos.nl/](mailto:info@timotheos.nl)
ondernemersavond

Neem gerust collega-ondernemers mee!


v.d. Sluis Transport bv



Totaaloplossing in
transport en kraanwerk!

VANDERSLUISTRANSPOORT.NL

Van der Sluis Transport B.V.
Esakker 1
7951 SV Staphorst

Stuur een e-mail
info@vandersluistransport.nl

Bel ons
0522 461 296

Financiën

DOOR CORNELIS BOSCH



Steun Agogo
feedings met uw
donatie.

Kijk op [timotheos.nl/](http://timotheos.nl/agogofeedings)
agogofeedings
of scan de QR-code.



Geef ons heden ons dagelijks brood?

Velen van u zullen regelmatig het 'Onze Vader' bidden. Een gebed waarin de Heere Jezus ons leert om ook te bidden voor ons dagelijks brood. Heeft u ook weleens gehad dat dit klemde, terwijl u bad?

Bidden om levensonderhoud terwijl de voorraadkast voor weken of maanden voedsel bevat? Bidden om iets dat u ruimschoots heeft. Ja, het is waar dat we dit ook bidden om daarmee te erkennen dat de Heere de Oorsprong van al het goede is en alles afhankelijk is van Zijn zegen. Maar toch..

De afgelopen jaren viel de oogst in Malawi regelmatig tegen en ook dit jaar is er onvoldoende voedsel om te voorzien in 'dagelijks brood'. Met name in de periode van december tot april is er voor velen bijna geen eten en moet men echt 'overleven'. Met uw steun krijgen zo'n **1.300 ouderen en zwakkere mensen** in deze periode drie keer per week een maaltijd. De kosten voor deze noodhulp bedragen **€ 5.000 per maand**.

Deze mensen zijn vaak ook verzorgers van onze schoolkinderen. Als ze komen voor de maaltijd wordt er een meditatie gehouden waarin wordt gewezen op het Brood des levens. Als u erbij zou zijn zou u verwonderd zijn over de aandacht die er is naar Zijn Woord. Dan is het gebed ook: 'Uw Koninkrijk kome.'

Door de droogte van dit jaar loopt de noodhulp door, terwijl het niet begroot is en we liever structurele hulp bieden. Stoppen betekent dat deze mensen om kunnen komen van de honger. Voelt u het spanningsveld? Dus toch maar doorgaan in het vertrouwen dat de Oorsprong van al het goede zal voorzien in de benodigde middelen.

Verder kunnen we met dankbaarheid melden dat de inkomsten tot eind augustus **€ 761.000** bedragen, hetgeen **€ 31.000** meer is dan vorig jaar. De kosten zijn iets minder hard gestegen waardoor we per saldo **€ 8.000** meer beschikbaar hebben voor hulp in Malawi. Hiervoor willen we u, na de Heere, hartelijk danken!

Consultant Primair Onderwijs in Malawi

VACATURE

ONDERWIJS

MALAWI

Ben jij enthousiast over onderwijs en wil je bijdragen aan reformatorische basisscholen in Malawi? Als Consultant Primair Onderwijs ondersteun je de Manager bij het verbeteren van onderwijsstandaarden en het creëren van een goede leeromgeving. Je helpt docenten zich te ontwikkelen, houdt leerlinggegevens bij en zorgt voor accurate informatie voor sponsors.

Wat ga je doen?

- **Ondersteuning en advies:** Helpen bij dagelijkse taken, vergaderingen en onderwijsadvies.
- **Pedagogisch klimaat:** Bevorderen van een ondersteunende leeromgeving en het begeleiden van leerlingen.
- **Coaching docenten:** Observatie, training en workshops voor docentontwikkeling.
- **Beheer leerlinggegevens:** Registreren en bijhouden van leerlinggegevens.
- **Informatie donorlanden:** Voorbereiden van rapporten en verstrekken van sponsorinformatie.

Wat breng jij mee?

- **Onderwijskundige expertise:** Bachelor in onderwijs of verwant vakgebied en minimaal 3 jaar ervaring in onderwijs of management.
- **Coachings/trainingsvaardigheden:** Ervaring in coachen en trainen, sterke organisatorische vaardigheden.
- **Communicatieve vaardigheden:** Uitstekende communicator, goede samenwerking met belanghebbenden, vloeiend in Engels.
- **Accuratesse:** Je hebt oog voor detail, voor een nauwkeurige leerlingenadministratie.
- **Passie en integriteit:** Lid van een reformatorische kerk, gepassioneerd over kwalitatief en identiteitsgebonden onderwijs.



Interesse?

Bekijk de volledige functieomschrijving van deze vacature op timotheos.nl/vacatures of scan de QR-code.

Timotheos



Een ervaring om nooit te vergeten

'Vind je het leuk om een andere cultuur te ontdekken én wil je je inzetten voor kinderen die het veel minder hebben dan jij? Ga dan mee op reis naar Malawi. Je organiseert Vakantiebijbelweken voor kinderen met een kansarme achtergrond én je maakt kennis met de cultuur.'

Deze tekst sprak veel jongeren aan en zo kwam het dat er dit jaar weer tien deelnemers hun handen uit de mouwen staken en vele ervaringen rijker zijn geworden. Op pagina 11 schrijft Bep erover; hier nemen we u graag mee in het beeldverhaal.

Is dit ook iets voor jou?

Zie timotheos.nl/werkvakantie voor een uitgebreid verslag, meer beelden en een oriëntatievideo. Ook volgen hier binnenkort de data voor 2025!



Op weg naar het gastenverblijf op de compound waar we twee weken zullen verblijven.



Het belangrijkste onderdeel van onze werkvakantie: het vertellen van een Bijbelverhaal.



Een bijpassende kleurplaat.



Ook de grotere jongens worden uitgedaagd.



Hoofd, schouders, knie en teen...



De laatste week verkennen we het land. Uiteraard wordt er wild gespot.



Vakantiebijbelweken 2024: wij zullen deze ervaring voor altijd meenemen in ons hart!



Veel kinderen betekent veel potloden slijpen. 😊

BARNEVELD

Fietspuzzeltocht en Lentemarkt

Ruim 400 deelnemers deden 18 mei jl. mee met de fietspuzzeltocht in Barneveld. Bij het start- en eindpunt was een lentemarkt waar allerlei producten te koop waren en waar Florus en Janneke Duerink vertelden over het werk in Malawi. Deze dag heeft ruim € 18.000 opgeleverd. Alle sponsors, fietsers, bezoekers en vrijwilligers willen we hartelijk bedanken voor hun bijdrage!



STAPHORST

Viswedstrijd

Zaterdag 20 juli 2024 jl. organiseerde werkgroep Timotheos Staphorst een viswedstrijd voor de jeugd. Langs de waterkant werd er door 37 vissers gestreden voor de eerste plaats. De winnaars Janneli Visscher (1e prijs), Ruben Huls (2e prijs) en Florian Kin (3e prijs) gingen met een mooie beker naar huis. Johanan de Wit kreeg de prijs voor het meeste sponsorgeld. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! Dankzij het sponsorgeld dat de kinderen hebben opgehaald en de vrijgevigheid van de sponsors kon er een mooi bedrag overgemaakt worden ten bate van het werk in Malawi. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd, ook alle vrijwilligers, de hengelaarsvereniging Staphorst en sponsors, heel hartelijk bedankt!



BARNEVELD

Rens Schreuder en zijn kijkdoos

De familie van Rens sponsort Jennifer Paul. Rens heeft een prachtige kijkdoos gemaakt met haar foto erop. Hij is bij veel mensen langs geweest om zijn kijkdoos te laten zien. Dit heeft € 100,08 opgeleverd. Rens hoopt dat Jennifer en andere kinderen in Malawi hierdoor weer nieuwe schoolspullen of eten krijgen. Dankjewel Rens!



ALBLASSERDAM - ACTIE

Ds. J. Beukelmanschool

Op 28 mei hield de ds. J. Beukelmanschool (locatie Rembrandtlaan) in Alblasserdam een actiedag voor Stichting Timotheos. De groepen 0, 1 en 2 deden klusjes door middel van een klusjeskaart en gaven een concert, waarbij zowel Nederlandse als Afrikaanse liedjes werden gezongen. De groepen 3, 4 en 5 haalden lege flessen op en deden een sponsorloop. En de groepen 6, 7 en 8 organiseerden een kledingmarkt waarbij ook allerlei zelfgebakken lekkers werd verkocht, er een springkussen was en verschillende spelletjes konden worden gedaan. Het was een geslaagde dag die in totaal maar liefst € 12.655,86 heeft opgeleverd!



EDE

Zomermarkt en fietstocht

Op zaterdag 24 augustus heeft werkgroep Ede-Wekerom de jaarlijkse zomermarkt met fietstocht georganiseerd. Circa 230 fietsers hebben deelgenomen aan de fietstochten. Ook op de markt hebben we veel bezoekers mogen verwelkomen. We mogen terugkijken op een fijne en geslaagde dag met een mooie opbrengst voor de weeshuizen in Malawi. We willen onze sponsors, vrijwilligers en bezoekers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze mooie dag!



KESTEREN

Pannenkoekenactie familie Schuurman

In oktober hopen Dirk-Jan Folmer en Thirza en familie Schuurman naar Malawi te gaan. Om geld in te zamelen en het werk van Timotheos onder de aandacht te brengen organiseerden ze een pannenkoekenmaaltijd voor familie en belangstellenden. Er waren 115 aanmeldingen en er zijn in totaal 625 pannenkoeken gebakken! Verder was er een presentatie over de stichting. Het was een geslaagde avond die, samen met een lege flessenactie en giften, ruim € 1.360 opbracht! Alle aanwezigen, baksters en sponsors, hartelijk bedankt!

'S-HEER HENDRIKSKINDEREN

Levi Dieleman stept 100 km

Levi Dieleman uit 's Heer Hendrikskinderen (Zeeland) kwam in actie voor Timotheos. Op zaterdag 17 augustus stepte hij van Goes naar Rotterdam, maar liefst 100 kilometer! De Erasmusbrug was de finish. Hij haalde hiermee € 1.300 op. Super bedankt Levi!



EDERVEEN

Winkeltje Chifundo verhuist

Jarenlang verkocht Bernadette Verwoerd vanuit haar huis kaarten en cadeauartikelen. De laatste jaren was daarvoor zelfs een winkeltje mooi ingericht. Volgend jaar hoopt ze met haar gezin naar Malawi te vertrekken. Er werd daarom naarstig naar een opvolger gezocht. Die hebben ze gevonden in de persoon van Henrike Otten-Geurtsen. Vanaf deze plaats willen we Bernadette hartelijk dank zeggen voor haar tomeloze inzet al die jaren! Henrike: 'Al geruime tijd geeft het mij veel voldoening om me in te zetten voor de weeskinderen in Malawi. Nadat Bernadette aangaf het winkeltje te willen overdragen, begon het bij mij meteen te kriebelen. Ik heb al een succeservaring opgedaan met een verkoop van tweedehands kleding, waar ik mee verder wil gaan in het voor- en najaar. Mijn omgeving stimuleerde mij om een winkeltje aan huis te openen en dat gaf de doorslag de winkel van Bernadette over te nemen.'

Het winkeltje van Henrike is op afspraak open. Zie timotheos.nl/verkooppunten voor contactgegevens.



HOGE HEXEL

Sanne-Julia en Martha-Livia Casteleijn in actie

Wat als je kaarten en sleutelhangers hebt gemaakt én je wilt de arme kinderen helpen? De zusjes Casteleijn wisten het wel: dan verkoop je ze als je op vakantie bent en geef je het geld aan Timotheos!

Op bungalowpark Hoge Hexel waren er genoeg afnemers voor hun artikelen en haalden ze maar liefst € 150 op voor Timotheos. Bedankt Sanne-Julia en Martha-Livia!

DOOR ARINDA VOS-ENGBERTS

Vast en zeker



Daar staat het volk van Israël. Voor hen ligt de Schelfzee. En achter hen? Daar, in de verte... daar komen de Egyptenaren! Hoe moet het nu verder? Zullen ze dan toch nog sterven? Nee. De Heere zal voor hen zorgen. Zie je wat er gebeurt? Mozes strekt zijn hand uit over die grote zee. En dan... Er komt een pad door de zee. Alle mensen lopen over het pad. Het water van de zee stond als een muur rechtop. Iedereen komt veilig aan de overkant...

En de Egyptenaren? Die verdronken. Want de Heere strijdt voor zijn volk! En als de Heere voor je strijdt, dan is de overwinning zeker. En dan zullen de vijanden van de Heere zeker verliezen.

Wat fijn dat er zoveel kinderen hebben meegedaan met het maken van de kleurplaat of de puzzels. Doe je deze keer ook weer mee?

David (5) en Samuël (6) van den Hoven, Anna van Moort (5), Henrico van Arnhem (7) en Wilhelm (11) en Amélie (7) Stomphorst maakten ook de puzzels en/of kleurplaten uit ons vorige magazine.



7-9 JAAR

Opdracht
Kleur de plaat op z'n mooist in. Zoek Exodus 14 in je Bijbel op en schrijf naast de kleurplaat een Bijbeltekst op die jij bij de plaat vindt passen.

Inleveren
Een foto van de kleurplaat met de Bijbeltekst ernaast.

Je ziet 3 verschillende groepen staan: **3 tot en met 6 jaar**, **7 tot en met 9 jaar** en **10 tot en met 12 jaar**. Elke groep krijgt een andere opdracht. Voor elke opdracht die je inlevert, kun je 15 punten verdienen. Stuur een e-mailtje met de kleurplaat of de oplossing van jouw opdracht naar jeugdpagina@timotheos.nl, waarbij je je naam, leeftijd en adres vermeldt. De punten worden bijgehouden en zodra jij 100 punten hebt behaald, krijg je wat leuks thuisgestuurd. Stuur je ook een pasfoto mee? Misschien zie jij jezelf dan wel in het volgende nummer!

D	E	H	E	E	L	V	R	E	Z	E	A	
L	P	Z	V	L	O	E	O	O	R	G	U	
W	A	T	E	R	E	N	G	L	L	Y	I	
E	A	D	E	S	T	A	F	N	K	P	N	
D	R	O	O	G	H	S	R	T	E	T	R	
I	J	D	N	E	K	K	O	T	S	R	E	V
D	E	O	O	S	T	E	N	W	I	N	D	
R	N	E	E	O	N	W	E	D	N	A	H	
U	N	Z	A	R	A	G	I	Z	E	A	U	
U	O	R	I	G	R	U	I	T	E	R	S	
M	A	E	E	Z	F	L	E	H	C	S	D	
F	H	N	L	T	S	T	I	L	Z	I	J	N

DROOG
EGYPTENAARS
ENGEL
FARAO
HAND
HEIR
ISRAEL
MOZES
MUUR
OOSTENWIND
PAARDEN
RUITERS
SCHELFZEE
STAF
VERSTOKKEN
VOLK
WAGEN
WATEREN
ZESHONDERD

Oplossing

3-6 JAAR

Opdracht
Kleur de kleurplaat op z'n mooist in.

Inleveren
Een foto van de kleurplaat.



10-12 JAAR

Opdracht
Maak de woordzoeker.

Inleveren
De zin die ontstaat als oplossing + de vindplaats in de bijbel (Exodus 14: ...)

Prikbord

Verkooppunten

Kaarten: Woudenberg, Lunteren, Ede, Staphorst
Postzegels: Ede
Kruiden: Staphorst
Winkeltje Chifundo: Let op! Is verhuisd naar Schras 27, Ederveen. Zie ook pagina Actueel.



Woont u in de Bommelerwaard?

Bestel uw taarten bij Timo's bakery! Scan de QR code voor informatie en bestellen.



Zie voor meer informatie
www.timotheos.nl/verkooppunten

Post naar uw sponsorkind?

Een brief, kaart of foto van hun sponsor doet de kinderen goed! Stuur u ook een keer per jaar post naar uw sponsorkind? Stuur de gefrankeerde post naar: Sponsorpost Timotheos, Postbus 201, 3770 AE Barneveld. Vermeld in de linkerbovenhoek de naam en het nummer van uw sponsorkind en of de post in Nederlands of Engels is geschreven.

Zie ook: timotheos.nl/sponsorpost.

Weer veel kinderen blij gemaakt met post van hun sponsor! Op de foto's: Clara, Chikondi en Samuel.



AGENDA



10 oktober 2024

Ondernemersavond in Staphorst



9 november 2024

Psalmzangavond Ridderkerk

Houd de website in de gaten voor de eindejaarsacties van de diverse werkgroepen.

Stuur eens een kaartje naar onze veldwerkers

Timotheos Foundation
(naam veldwerker)
P.O. Box 30221
Chichiri, Blantyre 3, Malawi
Central Africa

Schenken en nalaten

Het is mogelijk om Stichting Timotheos langere tijd (minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag) te ondersteunen door middel van een overeenkomst periodieke gift in geld. Hiermee verkrijgt u extra belastingvoordeel. Wilt u Stichting Timotheos opnemen in uw testament of nalatenschap, dan dient u contact op te nemen met uw notaris. Zie voor meer informatie: www.timotheos.nl.

Voorlichting

Wilt u voorlichting over het werk dat in Malawi gedaan wordt onder (wees)kinderen en scholieren? Graag vertellen we ons verhaal aan een schoolklas, op een jeugdavond of anderszins.

Bel voor meer informatie: Gerda van Arnhem, voorlichter Stichting Timotheos, 06-39448963.

Lesbrieven voor scholen

Maak kennis met onze interactieve lesbrieven en leer uw leerlingen van alles over het leven van hun leeftijdgenoten in Malawi. Stuur een e-mail naar voorlichting@timotheos.nl voor meer informatie.

Spreekbeurt door kinderen

Wil jij een spreekbeurt doen over Timotheos? Stuur een e-mail naar voorlichting@timotheos.nl. Wij geven je graag informatie en leuke ideeën!



Voor alle data geldt D.V.
Zie voor meer informatie
www.timotheos.nl

