



*Als je de
grond onder
je voeten
verliest*

Nieuwe
*Kids
pagina's!*

BLIJDSCHAP VOOR WEDUWE LESTINA

ARMOEDE IN BEELD

LANDELIJKE FAMILIEDAG

Inhoud



- 3 **Meditatie**
- 4 **Familiedag in Echteld**
- 5 **Van het bestuur**
Zicht op armoede
- 6 **Thema-artikel**
Blijdschap in het huis
van weduwe Lestina
- 10 **In gesprek met Bart Lodder**
Gedragsregels
- 12 **Themaposter**
- 14 **Uit het werkveld**
Regenseizoen
- 15 **Even voorstellen**
Kennismaken met ons
nieuwe bestuurslid
- 16 **Uit het werkveld**
Start in Malawi
- 19 **Financiën**
Boven bidden en denken
- 20 **Actueel**
- 22 **Voor onze kinderen**
Arm en rijk, rijk en arm
- 24 **Prikbord**
Agenda en algemene
informatie

Colofon

Timotheos Magazine is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation. We willen de Malawiërs helpen de armoedespiraal te doorbreken én hen in aanraking brengen met het Evangelie. De sleutel hiertoe is onderwijs. Onderwijs dat we op eigen scholen aan Malawische kinderen geven, of dat we financieel haalbaar maken voor hen. En waar we ook zijn, we verlenen de broodnodige zorg én brengen het Evangelie.

Raad van Bestuur

Dhr. C. Bosch, Mw. J.G. Bos-Klaassen

Raad van Toezicht

Dhr. C. van Burg, Dhr. P.W. Nobel,
Dhr. S.P.P.M. Soons, Ds. M. van Sligtenhorst

Secretariaat

Mw. M. van Rossum-van den Berg,
secretariaat@timotheos.nl

Redactie

Mw. G. van Arnhem-Gerritsen,
Mw. M. van Rossum-van den Berg,
Mw. J.G. Bos-Klaassen (eindredacteur)

Sponsoring

sponsoring@timotheos.nl

Donateursadministratie

Voor het doorgeven van alle wijzigingen waaronder verhuizing, overlijden, bankrekening kunt u e-mailen naar donateur@timotheos.nl

Voorlichting

voorlichting@timotheos.nl

Bankgegevens

IBAN NL57 RABO 0161 4855 02
Kvk 53445392

Beelden o.a. Leneke Lodder-Boender

Vormgeving Spankracht Ontwerpers



Jesaja 53:5

... de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem ...

Onpeilbaar diep heeft Christus Zich willen vernederen! Voor wie? Voor Zijn bruid, voor Zijn uitverkorenen, voor vijanden, voor weglopers, voor melaatsen, voor doodschuldigen. God de Vader heeft als Rechter alle schuld van de uitverkorenen op Zijn geliefde Zoon gelegd. Nu is de Onschuldige schuldig gemaakt. Nu is de Heilige beladen met onheiligheid. Nu is de Almachtige gebonden door de zonden van Zijn volk.

Christus heeft vrijwillig willen lijden. Hij is de schuldbetalende Borg. Hij heeft volkomen voldaan aan Gods gerechtigheid. Hij heeft de deugden Gods volkomen verheerlijkt. Hij heeft een volkomen voldoening, een volkomen verzoening, een volkomen vergeving, verlossing en zaligheid verdiend.

Jezus heeft de straf op de zonde gedragen. *'De straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem.'* Hij heeft vrede gemaakt. Dat was onmogelijk van onze kant. Sinds de zondeval in het paradijs zijn we vijanden en haters van God. We staan in oorlog met God. We blijven doorvechten. We willen en kunnen geen vrede sluiten met God.

Totdat u door de wederbarende genade van de Heilige Geest stilgezet wordt. U wordt overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. U leeft uw vijandschap in. Uw wapens worden door de kracht van Gods Geest uit handen genomen of geslagen.

Dan moet u de strijd tegen God verliezen; u mag het verliezen. Als opstandeling hebt u de dood verdiend. Dat is rechtvaardig!

Maar dan komt het troostwoord van de Heere: *'De straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem.'* U mag in Jézus de ware vrede vinden. Hij is op aarde gekomen. Hij heeft de straf gedragen, om ons vrede te schenken. Hij vond geen rust, Hij was van alle vrede verstoten en onderging de toorn Gods. Hij werd van God geplaagd en verbrijzeld.

**Hij heeft een volkomen voldoening,
een volkomen verzoening,
een volkomen vergeving,
verlossing en zaligheid verdiend.**

Die verzoening geeft diepe verwondering in uw ziel. Wat een dure prijs heeft Jezus willen betalen! Hij heeft Zijn leven en bloed willen geven. Wat komt er een onuitsprekelijke liefde tot Hem in uw ziel. U ontvangt diepe ootmoed en zelfverfoeiing. Er komt een haten van uw zonden en van de wereldse begeerlijkheden. De wereld verliest zijn glans, maar er komt ook een aanbidding en liefde tot Jezus.

Kent u Jezus en Zijn bloed? Daarmee kunt u voor God bestaan. Kent u Jezus niet? U bent arm, ellendig, blind en naakt. Mocht de Heere u de nood doen zien en geen rust geven. Totdat u mag rusten in de ware Steenrots, Jezus Christus.

Familiedag in Echteld

Kom naar de Timotheos Familiedag
en steun de verspreiding van
kinderbijbels in Malawi.

D.V. ZATERDAG 30 MAART | 10.00 - 16.00 UUR

Locatie: Duikenburg

**Van alles te doen, te zien
en te koop voor jong en oud!**

Laura Zwofink vertelt over de naar het Chichewa
vertaalde Kijk en Luister Bijbel | Verkoopkramen | Veiling |
Presentatie door **veldwerker Bart Lodder** | Outdoor parcours
met 4WD auto | Live orgelmuziek | Knutselen met Juffrouw Jans |
en nog veel meer...

Nieuwsgierig naar
de kraampjes?

timotheos.nl/familiedag

**Bestel uw producten online
en haal af op de Familiedag!**
www.timotheos.nl/boodschappen



Timotheos



Zicht op armoede

Voor u ligt het eerste nieuwe magazine van dit jaar. Als nieuwe bestuurder mag ik u in dit magazine meenemen in het thema armoede. Deze keer laten wij u zien hoe armoede echt is, door de ogen van hen die dit dagelijks ervaren. Verschillende artikelen met foto's geven u een inkijkje in het leven van Malawianen. Verder kunt u lezen dat de werkzaamheden in Malawi een goede voortgang mogen hebben en welke belangrijke ontwikkelingen er zijn binnen Nederland en Malawi.



Vanuit Malawi

Er wordt in Malawi hoopvol uitgekeken naar de oogst die in april D.V. binnengehaald wordt. Deze oogst is essentieel voor de mensen om te kunnen leven. Als Raad van Bestuur brachten wij eind januari een bezoek aan Malawi in het kader van kennismaking. We bezochten enkele kindercarecentra en de David Livingstone school. Wat is het een wonder als het dagelijks horen uit Gods Woord kracht doet in de kinderharten voor de eeuwigheid. En als het onderwijs een instrument mag zijn om verandering te brengen in de levensomstandigheden van deze allerarmsten.

Er is in Malawi helaas ook rouw gekomen. In de afgelopen periode zijn er drie kinderen uit verschillende centra overleden: Misheck John, Tendai Boman en Misheck Katuli. Het herinnert ons telkens aan 'gelijk het gras is ons kortstondig leven', als deze vergankelijkheid van het leven ook Malawi treft. Vooral bij deze jonge kinderen is dit aangrijpend en voelen wij ook de verantwoordelijkheid voor het geven van het bijbels onderwijs. Onze gedachten gaan uit naar ouders en/of verzorgers. Wij hopen, daar woorden bij ons tekortschieten, dat zij in gebed kracht en steun van de Heere mogen ervaren, die immers de moeite en het verdriet aanschouwt.

Onze veldwerkers

Thera Verdouw heeft aangegeven haar werkzaamheden voor Timotheos te willen beëindigen

per 30 april aanstaande. Het was voor Thera een heel proces om tot dit besluit te komen, maar ze ervaart dat dit de weg van de Heere is. Wij zijn Thera dankbaar voor haar jarenlange inzet en wensen haar alle wijsheid toe voor de toekomst. In het volgende magazine hoopt Thera afscheid te nemen met een laatste blog.

Bep Klok is momenteel met verlof in Nederland. Vorig jaar kreeg Bep te maken met hoge bloeddruk en is besloten dat ze voor een periode naar Nederland gaat om tot rust te komen. Op dit moment volgt ze een begeleidingstraject dat haar ook helpt om haar energiepeil weer in balans te krijgen. Als ze weer voldoende aangesterkt is, hoopt ze terug te keren naar Malawi. We wensen Bep toe dat ze zich sterker zal voelen na deze periode van rust.

Vanuit Nederland

Heeft u het al gezien? Met het nieuwe jaar hebben we ook ons logo aangescherpt. Passend bij de nieuwe slogan die we afgelopen december in gebruik namen: "vaste grond onder je voeten". Dit logo zal gebruikt worden voor onze organisatie in Nederland, Malawi, Canada en USA.

Als laatste willen we onze Timotheos Familiedag onder de aandacht brengen. Brengt u ons een bezoek op D.V. 30 maart 2024? Meer informatie kunt u op de flyer hiernaast vinden.

*Als je de
grond onder
je voeten
verliest*



Blijdschap in het huis van weduwe Lestina

‘Als je de grond onder je voeten verliest’, zo luidt het thema van dit magazine. Misschien doet dit u denken aan iets uit uw persoonlijke leven. Wat kan er soms veel verdriet zijn, waardoor het voelt alsof de grond onder je voeten weggaat...

In Malawi is er ook verdriet. Sommige verdrietige dingen zijn hier in de dorpen zelfs heel gewoon. Denk alleen al aan de huizen waarin men woont. Hooguit twee vertrekken, een grasdak dat lekt en vaak is er niet voldoende eten. Hoe zouden we daar in Nederland op reageren?

Vergelijken is moeilijk. Wat voor ons niet normaal is, is voor Malawiërs wel normaal. Zij hebben er misschien minder verdriet van dan wij, met onze westerse blik, zouden verwachten. Want als je bijna niets hebt, wat kun je dan verliezen? Toch kunnen we verschil maken in het leven van deze mensen. Daarvan wil ik in dit artikel iets met u delen.

Jeffrey Chimbuto

Om u een beeld te geven van de leefsituatie waaruit de kinderen in ons programma komen, bezocht ik familie Chimbuto. Een gezin in het dorpje Mpulula, vlak bij ons kindercarencentrum in Namitambo. Eén van de kinderen is Jeffrey. Hij is 9 jaar en zit op onze basisschool in klas 2.

We lopen het schoolplein af, de zandweg op. Het is slechts 150 meter lopen naar het huis van Jeffrey, vertelt dominee Tsegula. Tsegula werkt als pastoraal werker op het kindercarencentrum en gaat op zondag voor in de plaatselijke Reformed

Presbyterian Church. Vandaag is hij mijn vertaler.

Een omgekeerde pan

Aan de linkerkant van de weg staan wat lage struiken en staat wat onkruid. Daartussen loopt een smal paadje dat ons brengt naar het huis van Lestina, de moeder van Jeffrey. De slechte staat van haar huis valt meteen op. Het bestaat uit ongebakken modderstenen en een grasdak, met nauwelijks (fruit)bomen in de buurt en één kip die in en uit het huis loopt. Geen geit, geen koe, geen mangoboom en geen bananenboom. Op de grond staat een omgekeerde pan. ‘Daar mag je op zitten’, legt de dominee uit. Dit gezin heeft bijna niets.

Vriendelijk kijkt Lestina mij aan. ‘Je bent welkom’, zegt ze als ik zit. Na een uitgebreide introductie begint ons gesprek. Haar oudste zoon is 13 jaar en zit in klas 3 op een basisschool van de overheid. Dan komt Jeffrey. Haar jongste zoon is anderhalf jaar oud. Lestina woont al vanaf haar geboorte in Mpulula. Na klas 7 is ze van school gegaan. Haar ouders wonen naast haar. Lestina is hiv-positief.

Naar het toilet bij de burens

Ik vraag haar of ze een keuken, toilet en badkamer heeft. ‘Ik gebruik de

keuken van mijn moeder. Onze wc is door de regen ingestort. We mogen het toilet van onze burens gebruiken.’ Als ik later een rondje om haar huis loop om foto's te maken, zie ik dat haar badkamer niet meer is dan vier rieten wanden die elkaar overeind houden. Er hangen een paar doeken over. De keuken is een klein gebouwtje tussen haar huis en dat van haar ouders. In de keuken liggen stenen, droog gras en een doosje lucifers.

Weduwe zijn in Malawi

Drie jaar geleden is de man van Lestina overleden. Haar situatie is toen erg verslechterd. ‘Zonder man heb je geen inkomen.’ Lestina en haar jongens gaan vaak zonder eten naar bed. ‘Mijn kinderen huilten om eten, eigenlijk was er niets dat mij blij maakte in een dag.’ Haar oudste zoon gaat naar de overheidsschool, maar Jeffrey zit thuis. Het is een moeilijke periode, waarover ze eigenlijk niets positiefs kan noemen.

Verandering

De dag dat mensen van Timotheos langskwamen voor een gesprek, weet Lestina nog goed. ‘Ik was heel blij toen ik hoorde dat Jeffrey naar school mocht.’ Inmiddels is dat alweer twee jaar geleden. Voor Jeffrey is er veel veranderd en daarom voor zijn moeder ook. ‘Hij krijgt nu onderwijs, eten, kleding en nog meer.’

Russcher

Kraanverhuur | Grondverzet | Transport | Rijplaten | Betonplaten

Russcher en Zn. bv

ENERGIE OPSLAG VOOR ZONNESTROOM?

KIWATT
VOOR ADVIES OP MAAT
GA NAAR WWW.KIWATT.NL

Uw Bedrijf

87%

Gebruik

Batterij

Wisselschikking

Powertrade

JENNERSTRAAT 7
EDE

LODDER®
KEUKENS

Antonie Fokkerstraat 16 • Barneveld

lodderkeukens.nl

Nieuwe voorjaarscollectie

HEEREN VAN OPHEUSDEN

ONZE MERKEN:

ALBERTO • BENVENUTO
CAST IRON • CAVALLARO
DIESEL • GENTILUOMO
JOHN MILLER • LEDÛB • MEYER
PROFUOMO • ROY ROBSON
TOMMY HILFIGER • VANGUARD
WILVORST • ZUITABLE

SCHOENEN VAN
GREVE EN MAGNANNI

HEEREN VAN OPHEUSDEN • BURGEMEESTER LODDERSTRAAT 38 • OPHEUSDEN • 0488 429690 • WWW.HEERENVANOPHEUSDEN.NL



Als hij thuis komt, zegt hij: mama, ik heb eten op! Dat maakt mijn dag goed.' Ze ervaart deze veranderingen als een zegen van de Heere.

Twee broers, twee werelden

Dan is het tijd voor foto's maken. Jeffrey komt uit de les naar ons toe, zegt beleefd gedag en spreekt enkele woorden Engels. Zijn broer (Thokozani) komt uit het dorp aan gelopen. Zijn kleding en gezicht zijn stoffig. Hij zegt niets, zijn ogen staan naar beneden.

Als we klaar zijn en teruglopen naar het centrum, zie ik Thokozani langs de kant van de weg zitten. Samen met jongens die ouder zijn dan hij, 'Hangjeugd', zouden we in Nederland zeggen. Er wordt gelachen en geroepen. Wat een verschil tussen deze twee broers. Thokozani is te oud om nu nog op onze basisschool te starten. Wat heeft Jeffrey het goed, omdat hij dagelijks naar een kwaliteitsschool kan waar hij een goed voorbeeld krijgt, uit de Bijbel hoort en de mogelijkheid krijgt om door te leren.

Over Malawi; het warme hart van Afrika

- Malawi is een van de armste landen ter wereld. 70% van de bevolking leeft onder de internationale armoedegrens van 2.15 dollar.
- Tot 1964 was Malawi een kolonie van Engeland. De gevolgen van het kolonialisme zijn vandaag de dag nog steeds merkbaar.
- Malawi telt ruim 21 miljoen inwoners. De gemiddelde leeftijd in Malawi is 63 jaar. Circa 4 op de 100 kinderen sterft voor hun vijfde levensjaar.
- Slechte sanitaire voorzieningen en gebrekkige hygiëne zorgen voor ziektes en verminderde overlevingskansen. Zo heeft 33% van de bevolking geen toegang tot schoon drinkwater.
- Hiv komt relatief veel voor in Malawi en AIDS is een van de veelvoorkomende doodsoorzaken. Circa 10% van de volwassenen in de leeftijdsgroep van 15 tot 49 jaar is hiv-positief.
- Malawi heeft regelmatig te maken met natuurrampen, zoals droogtes of overstromingen als gevolg van orkanen. Dit heeft gevolgen voor de landbouwproductie, inkomsten en hongersnood.

Column

We gingen naar Chigumukire, ik weet het nog goed. Ik was voor de tweede keer in Malawi. Er waren plannen om een kindzorgcentrum te openen in Chigumukire. Er was toen (september 2015) alleen een kleuterklas in een lokaal kerkgebouw.

Woorden schieten tekort om te beschrijven wat ik daar zag. Honderden kinderen in een klein gebouwtje. Zo dicht op elkaar dat de meester er niet tussendoor kon lopen. Voorin de kerk probeerde de meester zijn schoolklas in toom te houden. En het was niet eens pauze. De kinderen waren laaiend enthousiast om blanken te zien. Ik zag aan de gescheurde kleren hoe arm ze waren. Veel hadden haaruitval en vooruitstekende buiken, kenmerken van ondervoeding.

Ik vond het onbegrijpelijk dat ze zo vrolijk konden zijn, ondanks de schrijnende omstandigheden. We begrepen later van de meester dat bijna alle kinderen wees zijn. Nu ik zelf al een aantal jaar in Malawi woon, weet ik dat men gemiddeld tot twee maanden na de oogst genoeg te eten heeft. De andere tien maanden is het overleven, hopen op een klusje dat genoeg verdient voor één maaltijd per dag.

Inmiddels staat in Chigumukire één van de zes kindzorgcentra van Timotheos. Met maximaal 50 kinderen in een klas. Maar de hierboven beschreven onderwijs- en leefsituatie is voor duizenden kinderen op overheidsscholen nog steeds aan de orde van de dag.

Gerrit Oomen,
veldwerker



Gedragsregels

Stimuleren van positief gedrag op school



Te laat komen, spijbelen, of kinderen die afhaken van school. Ons team in Malawi heeft er bijna dagelijks mee te maken. Met het team is daarom besloten het beleid en de procedures hierop aan te passen. We hopen dat dit ertoe bijdraagt dat kinderen Gods Woord horen, straks met een diploma van school gaan en zicht krijgen op toekomst. Met programmamanager Bart Lodder spreken we over de nieuwe procedure.



In gesprek met Bart

Als programmateam lopen we er echt tegenaan: kinderen die plotseling uit het programma worden gezet, terwijl er, achteraf gezien, al veel langere tijd gedragsproblemen spelen. Dat is ontzettend pijnlijk om mee te maken. Met elkaar hebben we gezegd: hoe kunnen we problemen eerder signaleren en uitval voorkomen? Als je alleen actie onderneemt op het moment dat het écht fout gaat, of de leerling op het punt staat om af te haken, dan ben je te laat.

Wat hoop je dat de nieuwe procedure voor de kinderen oplevert?

Wat ik vooral hoop, is dat in veel eerder stadium zichtbaar wordt welke kinderen extra aandacht nodig hebben. Je wilt eerder samen kijken naar wat er nodig is om een kind op een goede manier te helpen, zodat elk kind een eerlijke kans krijgt om zijn of haar gedrag te verbeteren. Daarnaast hoop ik dat verzorgers zich meer betrokken en gesteund voelen en hun verantwoordelijkheid als opvoeder hierin nemen. Ik hoop dat kinderen hierdoor meer aanwezig zijn op school en op de zondagsschool.

Hoe ziet de nieuwe procedure eruit?

Bij lichte overtredingen, zoals te laat komen, krijgen kinderen een waarschuwing en bij zwaardere overtredingen zoals een kleine diefstal, een tijdelijke schorsing. Naarmate je verder komt in de procedure, zijn er meer momenten dat er met het kind gepraat wordt. We

kijken of we door middel van coaching het kind weer op de goede weg kunnen helpen. Als dat niet helpt, of bij zwaardere overtredingen, betrekken we het dorpshoofd, een sociaal werker en/of de kinderbescherming bij het kind en het gezin om te kijken of zij hen kunnen motiveren tot gedragsverandering en/of dat er misschien nog andere oorzaken zijn die wij over het hoofd hebben gezien. Zij kijken daarbij ook echt naar de thuis-situatie.

Waarin verschilt de nieuwe procedure van de eerdere gedragsregels?

Voorheen had elk kindzorgcentrum haar eigen gedragsregels die ze hanteerde. Er waren wel wat basale regels, die niet altijd werden nageleefd. Toen hebben we gezegd: laten we op basis van wat er al aan gedragsregels is, tot een procedure komen die voor iedereen in de organisatie werkbaar is. Van het onderwijzend- en ondersteunend personeel op de kindzorgcentra tot aan het beleid en management.

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

We hebben eerst de bestaande gedragsregels op papier gezet en onderscheid gemaakt tussen lichte-, middelmatige- en zware overtredingen. Vervolgens hebben we vanuit alle lagen in de organisatie input en feedback gevraagd. Per soort overtreding hebben we gekeken naar een passende verandering. De medewerkers vonden het mooi om hierin mee te denken. Je merkte in de gesprekken dat er heel verschillend werd gedacht over wanneer welke maatregel toegepast kan worden. Zo vinden sommige

medewerkers bijvoorbeeld dat bij afwezigheid van een kind pas bij het tweede lesuur een waarschuwing gegeven moet worden in plaats van bij het eerste lesuur.

Hoe is het voor de medewerkers om met de nieuwe procedure te werken?

Je merkt dat de medewerkers zich verantwoordelijk voelen. Tegelijkertijd vinden ze het pittig. Zij moeten de boodschap uitdragen binnen de lokale gemeenschap. Dat valt in deze cultuur niet altijd mee. Er kan druk ontstaan vanuit de gemeenschap. Het vraagt veel van de medewerkers om volgens deze procedure te werken. Neem de zondagsschool. Als een kind te laat komt, is het nu de regel dat het kind geen biscuit en limonade krijgt. Je kan het verkeerde gedrag door de vingers zien en het kind toch biscuit en limonade geven. Dan geef je het kind het signaal dat te laat komen geen probleem is. Maar nog erger is dat je het kind onthoudt van de gelegenheid dat de Heere tot het kind spreekt. We proberen vooral uit te stralen dat de regels niet hard zijn, maar dat het voluit Bijbels is en juist een zaak is vanuit het hart en de liefde.







Leven in armoede

Een huisje van kleistenen met een dak van gras.

Aan één kant is de muur ingestort door cycloon Freddy.

Dat is al een jaar geleden. Als er een regenbui valt,

lekt het dak en wordt alles koud en vochtig in huis.

Dat veroorzaakt regelmatig ziektes.

Hier woont de 6-jarige Aubrey, samen met zijn moeder,

zus en oma. Vader is jaren geleden naar Zuid-Afrika

gegaan. Sindsdien heeft Aubrey niets meer van hem
gehoord. Zou hij nog leven?

In het huisje is geen kraan waar water uit komt en

geen elektriciteit. Als het licht wordt staat Aubrey op.

Als het 's avonds rond half zeven donker wordt, gaat

hij slapen. Op een matje, op de grond. Na het opstaan

is het eerste klusje: water halen bij de pomp.

Eten koken doet moeder buiten, op een vuurtje.

Als er iets te eten is, want dat is elke dag de vraag.

De oogst van hun maisveldje is maar enkele zakken

mais per jaar. Veel te weinig om van te kunnen leven.

Fruitbomen, kippen of andere dieren zijn er niet.

Dat zegt genoeg. Als het even kan, houdt een familie

een paar kippen. Moeder doet daglonerswerk en

probeert zo geld te verdienen om eten te kunnen kopen.

Ernstig kijkt Aubrey in de camera van de intakemedewerkers van Timotheos. Zij maken de balans op. Maken een foto van Aubrey voor zijn huisje. En beslissen of hij in aanmerking komt voor het sponsorprogramma.



Timotheos

ONDERWIJS

EVANGELISATIE

ZORG

Kennismaken met ons nieuwe bestuurslid

Graag wil ik mij aan u en jullie voorstellen: mijn naam is Jannie Bos-Klaassen, 44 jaar oud en getrouwd met mijn man Carlo Bos. Ons huwelijk is gezegend met 4 prachtige, lieve dochters in de leeftijd van 13, 12, 11 en 7 jaar. Wij wonen in Opheusden, midden in de Betuwe, en zijn kerkelijk verbonden aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland.

Een bijdrage leveren

Naast de zorg voor ons gezin runnen wij samen een herenmodezaak 'Heeren van Opheusden'. Als ondernemer heb ik 15 jaar een administratie- en advieskantoor gehad waarin de advisering aan onze klanten op het gebied van Personeel en Organisatie mijn verantwoordelijkheid was. Een vrijwillige maatschappelijke bijdrage leveren aan onze medemens en met name hulp bieden aan kinderen was al langere tijd een wens. Bij stichting Timotheos hoop ik een bijdrage te mogen leveren voor alle medewerkers en vrijwilligers die zich inzetten om deze kansarme kinderen in Malawi te helpen onderwijzen en te ondersteunen in vaak moeilijke omstandigheden.



Bezoek aan Malawi

In januari bezochten wij voor het eerst Malawi. Wat een indrukwekkende week vol met mooie gesprekken, een kennismaking met het team in Malawi en het bezoek aan twee kindzorgcentra (Mulinga en Namitambo). We zijn erg onder de indruk van de enorme inzet van alle medewerkers. Wij hopen dat het vele werk gezegend mag worden en het is onze hartelijke wens om daar waar mogelijk, ook vanuit Nederland, te ondersteunen. In het besef dat wij daarin zelf niet meedoen, maar dat we in afhankelijkheid en gebed om Zijn onmisbare leiding en hulp ons werk kunnen en mogen doen.



Regenseizoen

Hoe zal het dit jaar gaan met de regen? Vorig jaar leek het goed te gaan. Tot cycloon Freddy kwam in maart. Toen zijn er, net als in 2019, veel gewassen weggespoeld, waardoor er nu meer honger is. We hopen en bidden met en voor de Malawiërs dat ze dit jaar wel een goede oogst kunnen binnenhalen.

Spannend seizoen

Het regenseizoen is altijd een spannend seizoen. Niet alleen omdat de regen bepalend is voor de oogst, maar ook omdat het heel hard kan regenen. In korte tijd valt er enorm veel water, waardoor wegen en bruggen onder water staan. Ook kan het hevig onweren. En als je dan denkt aan onze kinderen die vaak wonen in huisjes van modderstenen en elke dag lopend naar onze kindercentra komen, dan is er alle reden om voor hen te bidden!

Muggen en malaria

Het regenseizoen is ook spannend, omdat er veel meer muggen zijn, waardoor de kans op malaria groot is. Als je malaria hebt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de nodige medicijnen krijgt. Doe je dit niet dan word je heel ziek en kun je er zelfs aan overlijden. De benodigde medicijnen zijn gratis te krijgen in de klinieken en ziekenhuizen van de overheid. De uitdaging is dus om op tijd te ontdekken dat je malaria hebt én om zo snel mogelijk naar een kliniek of ziekenhuis te gaan. Voor ons is dat eenvoudig. Als we vermoeden dat we malaria hebben, rijden we naar het ziekenhuis voor een malariatest en medicijnen. Maar voor de mensen in de dorpen is dit vaak anders.

Met spoed naar het ziekenhuis

Zo ook voor Celine (*niet haar echte naam*) uit Mulinga. Ze voelde zich al een poosje niet lekker, maar ze kwam toch gewoon naar school. Totdat ze 's nachts opeens zo ziek werd dat ze

bewusteloos raakte. Haar moeder kwam snel naar ons kindercentrum toe om de matron, verantwoordelijk voor zorg op het kindercentrum, in te lichten. Samen zijn ze direct naar de dichtstbijzijnde kliniek gegaan. Daar bleek dat Celine malaria in een vergevorderd stadium had. Helaas had de kliniek de nodige medicijnen niet op voorraad en daarom werd Celine doorverwezen naar het districtziekenhuis. Op kosten van Timotheos zijn ze daar zo snel mogelijk naar toe gegaan. Dit was zo'n drie kwartier rijden. Eerst met een motortaxi en daarna met de minibus. In het ziekenhuis werd Celine met spoed geholpen. Ze kreeg de nodige medicijnen en na drie dagen mocht ze weer naar huis. We zijn dankbaar dat het leven van Celine gespaard is gebleven.



Start in Malawi

Ja, we zijn al vaak in Malawi geweest. En ja, we keken ernaar uit om nu voor langere tijd te gaan. Maar als je er dan daadwerkelijk bent voor een langere periode, voelt het in het begin toch wat onwennig.

Waar zet je al je spullen neer bijvoorbeeld? En waar doe je inkopen? Hoe gaat je nieuwe werkplek eruitzien? Wat ga je tegenkomen? Enfin, gewoon maar beginnen. En het went snel, zeggen we nu na een week of vier. Op het werk hebben we een goede start gemaakt. Het was fijn om de collega's weer te zien. Grotendeels hetzelfde team als afgelopen zomer. Enkele collega's zijn vertrokken en weer nieuwe zijn gestart. Zo gaat dat. Ook in Malawi.

Inspecties met de aannemer

Florus heeft als coördinator van het onderhoud al direct meer dan genoeg werk. Voor enkele van onze kinderdagcentra wordt momenteel een soort renovatieplan opgesteld. Florus doet dan samen met een aannemer een ronde over het hele terrein. Alle gebouwen worden geïnspecteerd en er wordt een lijst gemaakt van de benodigde werkzaamheden en materialen. Daarmee gaat de aannemer aan de slag en hij komt met een

offerte. Die wordt vervolgens besproken, al dan niet aangepast en goedgekeurd. Daarna kunnen de werkzaamheden beginnen.

Allerlei aanvragen

En tussendoor komen er allerlei urgente en minder urgente aanvragen. Van centrum X komt de klacht dat de geit telkens wegloopt. Kan Florus meedenken in een oplossing voor een goede afsluiting van het geitenhok? Op centrum Y is de waterpomp kapot en nu moet iedereen 1,5 kilometer lopen voor water. Niet echt handig. Kan er met spoed iets aan gedaan worden? En van centrum Z komt de melding dat er enkele stalen dakplaten van een klaslokaal zijn los gewaaid. Dit maakt een heleboel lawaai en bovendien is het een gevaarlijke situatie. Als er iets losraakt en de kinderen zitten in de klas, kan het goed mis gaan. Dus direct contact opnemen met de aannemer. Die kan gelukkig snel zijn materialen inkopen en de volgende dag het dak repareren. Dan zijn er ook nog de voertuigen van de stichting. Florus heeft een overzicht gemaakt van de auto's en de truck met bijbehorende gegevens. Bart Geurtsen en Wilfred Kooiman uit Nederland zijn een week komen helpen om de auto's te inspecteren en de meest noodzakelijke dingen te repareren. Super fijn!



**In deze periode
wordt de meeste
honger geleden
in Malawi.**



Van start met onderzoek

Janneke heeft inmiddels ook de slag te pakken. Zij start met een onderzoek naar de organisatiestructuur en hoe dingen binnen de organisatie geregeld zijn. Op basis daarvan schrijft ze een advies. Het begint vooral met luisteren. Luisteren hoe de mensen hier het werk ervaren. Wat loopt goed, wat kan verbeterd worden? Dit is waardevolle input voor een adviesrapport. Het geeft ook veel inzicht in het leven in Malawi. De verhalen zijn soms schrijnend. In deze periode van het jaar wordt de meeste honger geleden in Malawi. De oogst is D.V. in april. De maanden die daaraan voorafgaan, zijn voor velen ontzettend moeilijk. Veel van de kinderen die onze programma's bezoeken hebben thuis geen of

nauwelijks eten. Gelukkig krijgen ze bij Timotheos een ontbijt (voedzame pap) en tussen de middag lunch (traditionele Nsima met groenten en soms een ei of wat vlees). Als ze naar huis gaan, is er vaak geen eten en dus gaan ze met een lege maag naar bed. De volgende ochtend is er ook geen eten en komen ze hongerig naar school. Een leraar vertelt dat de lessen 's middags meestal veel beter verlopen. Dan hebben de kinderen goed gegeten en doen ze actief mee. Wat een verschil met Nederland...

Onverwachte dingen

En ja, tussendoor gebeuren er ook onverwachte dingen. Een lekke band met de auto. Hevige regenval waardoor je zonder vierwielaandrijving enkele van onze kinderdagcentra

niet kunt bereiken en je planning in de war loopt. Een kapotte wasmachine die je beter zelf kunt repareren dan de plaatselijke loodgieter. Onverwachts je auto tanken op zondag, omdat de brandstofmeter plotseling aangeeft dat het hoog tijd is en je bang bent dat je de kerk niet meer gaat bereiken (blijkt dat de brandstofmeter kapot is). Muizen boven het plafond. Regelmatig stroomuitval. En zo is er elke dag wel iets.

Zomaar even een inkijkje. Het is goed om in Malawi te mogen zijn. We hopen de organisatie een stapje verder te kunnen helpen naar vastere grond onder de voeten.

v.d. Sluis Transport bv
STAPHORST

*Aanlandbrauw specialist
*Speciaal transport

Van der Sluis Transport BV
Weth. Klompstraat 9, 7951 SC Staphorst
Tel: 0522 461296 - Fax: 0522 462651
www.vandersluistransport.nl - info@vandersluistransport.nl

Gods Woord wereldwijd verspreid

Uw gift is van harte welkom!

Ons rekeningnummer is:
NL96 RABO 0129 4451 18
gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/

Nijverheidstraat 21 Leerdam | gbs.nl

De specialist in dak- en wandbeplating
Duurzaam op grote hoogte!

Bekijk onze onlangs afgeronde projecten en meer informatie op onze website!

www.hardeman-vanharten.nl

0318 461551
info@hardeman-vanharten.nl

Hardeman | van Harten
Dak & wandbeplating

7Zitter.nl

Auto's met meerdere zitplaatsen
We hebben onder het label 7zitter.nl een ruime voorraad auto's met meer dan **6 zitplaatsen**. U bent van harte welkom om te komen kijken en vergelijken!

Welkom in onze werkplaats voor:
APK-keuringen, onderhoud, reparatie, storingsdiagnose, gratis vervangend vervoer, accessoires, uitlijnen, lease, schadeherstel, ADAS kalibratie

G. Geurtsen
GARAGE

Geeft Goede Garantie
Zoekt u een **betrouwbare gebruikte auto?** We hebben keuze uit ruim 100 jonge gebruikte auto's en **lichte bestelwagens**. Daarnaast is het ook mogelijk een auto naar wens te **importeren**. Wij **garanderen kwaliteit** en een gunstige prijs.

Geurtsen GROEP Garage G. Geurtsen en 7zitter.nl zijn beide onderdeel van Geurtsen Groep.

Klompersteeg 19 | Veenendaal | 0318 - 51 5400 | 7zitter.nl | garagegeurtsen.nl



Steun ons met uw gift. Kijk op de site of scan de QR-code.

Boven bidden en denken

De inkomsten voor 2023 zijn uitgekomen op € 1.367.462, hetgeen ruim boven de begroting is. In 2022 bedroegen de inkomsten € 1.552.846, waarvan € 399.375 bestemd was voor de noodhulpactie.

In 2023 was er geen noodhulpactie en hebben we € 200.000 euro meer ontvangen voor de reguliere hulp. Dit bedrag hebben we besteed aan extra hulp en de exploitatie van de David Livingstone School.

Velen van u hebben opnieuw gehoor gegeven aan de oproep voor de traditionele eindejaarsgift, die ruim € 20.000 heeft opgebracht. Dit geld is gebruikt om de kinderen een kerstgeschenk, waaronder een Bijbel, te geven met het kerstfeest.

Al met al heeft de Heere opnieuw, boven bidden en denken, geschonken en kon het werk ook in 2023 doorgaan. Na de Heere willen we u heel hartelijk danken voor uw giften. Gedenkt u het werk van Timotheos in uw gebeden?

Voorlopige cijfers	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Som van baten	1.367.462	992.500	1.552.846
Structurele bijdragen Timotheos Malawi	-975.582	-948.409	-748.959
Projecten Malawi	-103.917	-	-128.679
Nood- en voedselhulp	-50.000	-	-349.375
Bewustwording	-85.332	-76.837	-62.755
Besteed aan doelstelling	-1.214.831	-1.025.246	-1.289.768
Wervingskosten	-20.220	-17.865	-13.663
Beheer en administratie	-28.521	-34.186	-31.202
Som van de lasten	-1.263.573	-1.077.297	-1.334.633
Saldo van baten en lasten	103.890	-84.797	218.213

STOLWIJK

Kleuren voor de weeshuisjes

Anke (12) en Jacoba (10) Boender hebben met hun klas zes Bijbelse kleurplaten ingelijst voor de weeshuizen van Timotheos. In januari hebben ze deze schilderijen aan de weeskinderen overhandigd.



BARNEVELD

Winterwandeling

Werkgroep Barneveld heeft jl. vrijdag 29 december voor de 4e keer een winterwandeling georganiseerd. Wandelaars konden genieten in de mooie omgeving van Loofles Kootwijk en het Kootwijkerzand.

Werkgroep Barneveld kijkt terug op een mooie en gezellige dag die door ruim 700 mensen werd bezocht. Deze dag bracht een prachtig bedrag op van € 13.000. We willen alle sponsors, vrijwilligers en wandelaars bedanken voor hun betrokkenheid deze dag. Kijk bij nieuws op www.timotheos.nl voor meer foto's.



KESTEREN

Wintermarkt

Midden in de decembermaand trok werkgroep Bommelerwaard naar Kesteren voor een plekje op de wintermarkt. Het waren twee koude en natte dagen, maar desondanks mocht er toch nog voor ruim € 950 verkocht worden.

ALBLASSERDAM

Oliebollenactie

Voor het 9e jaar op rij heeft werkgroep Alblasserdam oliebolletjes en appelbeignets verkocht. Op 30 december 2023 zijn er 3.000 oliebolletjes en 1.100 appelbeignets ingepakt en bezorgd in de Alblasserwaard. Dit leverde een mooie winst van bijna € 2.300 op.



STAPHORST

Kip-zalmactie

Zikomo kwambiri, hartelijk bedankt! Werkgroep Staphorst wil graag iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de kip- en zalmactie. Fijn dat ook verschillende bedrijven hier hun bijdrage aan hebben geleverd. Ook hartelijk dank aan alle vrijwilligers die ons tijdens deze actie hebben geholpen. De kip- en zalmactie heeft het mooie bedrag opgebracht van € 3.753,70!

LUNTEREN

Mountainbiketocht

Tijdens de kerstvakantie vond de 2e editie van de Lunterse Hardbikers plaats. Deze mountainbiketocht startte en eindigde bij Hardeman | van Harten. Dankzij de deelnemers en sponsors werd er een bedrag van meer dan € 25.000 opgehaald!

STAPHORST

Verkoop van kruiden

Gedroogde en gemalen kruiden kopen voor het goede doel? In Staphorst kan het! Ga langs bij de familie Dunnink aan de Dekkersweg 13-a en kies de gewenste kruiden uit het kastje. Opbrengst is voor de weeskinderen in Malawi.

NEDERHEMERT

Pepermuntactie

Groep 3 en 4 van basisschool De Wegwijzer in Nederhemert organiseerden een pepermuntactie, hiermee haalden ze € 1.084,59 op. Wat een prachtig bedrag kinderen, bedankt!



AMERSFOORT, BARNEVELD, EDE, HOEVELAKEN EN KESTEREN

Van Lodenstein college

Wij een school, zij een school! Van Lodenstein College bestaat 50 jaar en dat jubileum laten ze niet ongemerkt voorbijgaan. Ook Timotheos mag delen in de feestvreugde. Er worden op de verschillende locaties diverse acties gevoerd ten bate van het onderwijs aan leeftijdsgenoten in Malawi. In april/mei hoopt een aantal leerlingen op bezoek te gaan in Malawi om daar o.a. de David Livingstone school te bezoeken. We wensen jullie alvast een heel bijzondere periode toe!

Timotheos heeft vrijwilligers nodig



Timotheos laat zich graag zien op de **Poederooijse Dagen**. Ben jij een goede organisator? Schuilt er een verkoper in jou? Of vind je het leuk om een kraam in te richten? Heb je twee rechterhanden die je in wilt zetten voor Timotheos? Ben je beschikbaar op D.V. 11, 12 of 13 juli? Meld je dan aan via: gvanarnhem@timotheos.nl en ontvang meer informatie.

MALAWI

Onderhoud wagenpark



In januari jl. zijn Wilfred Kooiman en Bart Geurtsen naar Malawi geweest om het wagenpark van Timotheos onder de loep te nemen. In Malawi kennen ze geen preventief onderhoud en zijn ze vooral bezig met reparatie. Daardoor staat een auto vaak met pech en is de kwaliteit matig. Nu zijn de auto's compleet geïnspecteerd en weet men welk onderhoud uitgevoerd moet worden. Dit wordt gedeeltelijk uitbesteed aan de lokale garage. Op naar veel veilige kilometers!

NEDERHEMERT

Psalmzangavond

In januari was Gerrit Oomen kort in Nederland. Er werd door werkgroep Bommelerwaard spontaan een psalmzangavond met bovenstem georganiseerd. Wat bijzonder mooi dat er 13 januari jl. zoveel mensen, jong en oud, aanwezig waren! Het maakte diepe indruk om zo samen de psalmen te zingen en te luisteren naar de woorden van Gerrit en zijn vader Ds. R.J. Oomen. De avond heeft € 4.250 opgebracht, we zijn er stil van. Hem alle eer!



Arm en rijk, rijk en arm...



Ha jongens en meisjes,

Een vernieuwde jeugdpagina, zoals jullie kunnen zien. Jullie hebben al heel veel gedaan op de jeugdpagina; puzzelen, kleuren, bakken. Het gaat vanaf nu een klein beetje anders.

Je ziet 3 verschillende groepen staan: 3 tot en met 6 jaar, 7 tot en met 9 jaar en 10 tot en met 12 jaar. Elke groep krijgt een andere opdracht. Voor elke opdracht die je inlevert, kun je 15 punten verdienen.

Stuur een e-mail met de oplossing van jouw opdracht naar jeugdpagina@timotheos.nl. Vermeld je naam, leeftijd en adres erbij.

De punten worden bijgehouden en zodra jij de 100 punten hebt behaald, krijg je wat leuks thuisgestuurd. Stuur je ook een pasfoto mee? Misschien zie jij jezelf dan wel in een volgend nummer. Doe jij ook mee? Dat zou erg leuk zijn!

**Groetjes,
Arinda**

Wat een verschil zit er tussen de kinderen in Malawi en tussen jou! Dat kun je lezen in dit nummer. Wat zijn de kinderen in Malawi arm en wat zijn wij daarbij vergeleken rijk! Maar, denk eens aan het verhaal van de rijke man en Lazarus... Wat een verschil zat er ook tussen hen. Uiteindelijk is het niet belangrijk of je veel of weinig geld hebt, het gaat erom of je de Heere mag kennen! Wat was Lazarus dan rijk en de rijke man arm. Hoe is dat bij jou? De kleurplaat en de puzzels hieronder gaan over de rijke man en Lazarus. Heel veel succes!



10-12 JAAR

Opdracht

Zoek Lukas 16:19-31 op. Vul het juiste antwoord in de hokjes in. 1 letter in 1 hokje.

Inzenden

Het woord dat op de gele vakjes ontstaat.



- 1 En zeer fijn ...
- 2 Een zeker ...
- 3 En lekten zijn ...
- 4 Gedragen werd in den schoot van ...
- 5 Want ik lijd ... in deze vlam
- 6 En ... desgelijks het kwade
- 7 En nu wordt hij ...

7-9 JAAR

Opdracht

Hieronder zie je Lukas 16:19, 20, 22 en 23 staan. Er ontbreken woorden op de plekken van de nummers. Zoek in je Bijbel op welke woorden er ontbreken.

Inzenden

De ontbrekende woorden.

Lukas 16:19

En er was een zeker **(1)** mens, en was **(2)** met **(3)** een zeer fijn lijnwaad, levende allen dag **(4)** en prachtig.

Lukas 16:20

En er was een zeker **(5)**, met name Lázarus, welke lag voor zijn **(6)** vol zweren.

Lukas 16:22

En het **(7)** dat de bedelaar **(8)** en van de engelen gedragen werd in den **(9)** van Abraham.

Lukas 16:23

En de **(10)** stierf ook, en werd **(11)**. En als hij in de **(12)** zijn ogen ophief, zijnde in de **(13)**, zag hij Abraham van **(14)**, en **(15)** in zijn schoot.

- | | | |
|---------|----------|----------|
| 1 _____ | 6 _____ | 11 _____ |
| 2 _____ | 7 _____ | 12 _____ |
| 3 _____ | 8 _____ | 13 _____ |
| 4 _____ | 9 _____ | 14 _____ |
| 5 _____ | 10 _____ | 15 _____ |

3-6 JAAR

Opdracht

Kleur de kleurplaat hieronder op zijn mooist in.

Inzenden

Een foto van de kleurplaat.



Prikbord

Verkooppunten

Er zijn diverse verkooppunten: kaarten (Woudenberg, Ede), postzegels (Ede), kruiden (Staphorst), winkeltje Chifundo (Ederveen), verkoop en inkoop Lego (Montfoort). Zie voor meer informatie www.timotheos.nl/verkooppunten.



Stuur eens een kaartje naar onze veldwerkers

Timotheos Foundation
(naam veldwerker)
P.O. Box 30221
Chichiri, Blantyre 3, Malawi
Central Africa

Schenken en nalaten

Het is mogelijk om Stichting Timotheos langere tijd (minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag) te ondersteunen door middel van een overeenkomst periodieke gift in geld. Hiermee verkrijgt u extra belastingvoordeel. Wilt u Stichting Timotheos opnemen in uw testament of nalatenschap, dan dient u contact op te nemen met uw notaris. Zie voor meer informatie www.timotheos.nl.

Voorlichting

Wilt u voorlichting over het werk dat in Malawi gedaan wordt onder (wees)kinderen en scholieren? Graag vertellen we ons verhaal aan een schoolklas, op een jeugdavond of anderszins. Bel voor meer informatie: Gerda van Arnhem, voorlichter Stichting Timotheos, 06-39448963.

Lesbrieven voor scholen

Maak kennis met onze **interactieve lesbrieven** en leer uw leerlingen van alles over het leven van hun leeftijdgenoten in Malawi. Stuur voor meer informatie een e-mail naar voorlichting@timotheos.nl.

Spreekbeurt door kinderen

Wil jij een spreekbeurt doen over Timotheos? Stuur een e-mail naar voorlichting@timotheos.nl. Wij geven je graag informatie en leuke ideeën!

Post naar uw sponsorkind?

De post hoeft maar in één envelop te worden gedaan. Wilt u in de linkerbovenhoek van de envelop het nummer en de naam van uw kind of scholier vermelden? En daaronder noteren of de post in het Nederlands of Engels is geschreven?

Sponsoradministratie Timotheos
Postbus 201, 3770 AE Barneveld

Weer veel kinderen blij gemaakt met post van hun sponsor!



AGENDA



Zaterdag 30 maart 2024
Landelijke familiedag Timotheos



Zaterdag 20 april 2024
Staphorst inzamelingsactie oud-ijzer
Inzamelingsactie van oud ijzer/koper/zink/ RVS en aluminium. U kunt uw spullen inleveren van 8.00 uur tot 12.30 uur bij Troost Houtbewerking, Industrieweg 25 (Ingang Albert Huismanstraat), Staphorst. Fietsbanden, rubber en tuinstoelen etc. kunnen **NIET** ingeleverd worden.



Zaterdag 18 mei
Barneveld Fietstocht



Zaterdag 24 augustus
Ede Zomermarkt/Fietstocht

Voor alle data geldt D.V.
Zie voor meer informatie
www.timotheos.nl

